

Hé jeugdclub'er!

Je bent van harte uitgenodigd om dit jaar op JV Levi te komen om samen met leeftijdsgenoten uit de kerk te leren over wie God is voor jou. De eerste jeugdclub avond komt al snel dichterbij. Wat kun je voor komend jaar verwachten? Op dit papier staan alle belangrijke weetjes op een rij. Lees het goed door, samen met je ouders.

Leeftijd

Vanaf de derde klas middelbare school ben je welkom bij JV Levi.

Leiding

Ik ben Marina Horstman en ik ben leidster van JV Levi. Ik heb veel zin om met jou een fijn jaar te hebben en zie ernaar uit je te ontmoeten!

Wat we doen

Wij komen een keer per maand bij elkaar op zaterdagavond. Wij eten met elkaar, soms wordt er gekookt door jeugdclubleden, daarna praten we over een thema en tenslotte hebben we nog een gezellig uurtje met elkaar.

Rooster & tijd

We starten op 8 oktober, dat is al aankomende zaterdag!

De avond begint om **18:00** en wordt afgesloten om +/- **21.30u.**

De data voor het hele jaar zijn:

8 oktober

12 november

10 december

7 januari

4 februari

25 februari (Nacht Zonder Dak)

1 april

13 mei

10 juni

8 juli

De avonden zijn bij mij thuis op de Oud-Loosdrechtsedijk 89A.

Ik hoop je te zien de 8e!

Laat je weten of je kunt komen?

Je kunt mij een berichtje sturen op

06-12726716