

# De Kerkklok

Kerkblad voor de Hervormde Gemeente Loosdrecht

1ste Jaargang nummer 3  
Zaterdag 20 februari 2021

Verschijnt zaterdags om de drie weken

Redactie: Wytse Lamme, wlamme@hotmail.com

Kopij Kerkklok: zaterdag 6 maart 2021 naar: wlamme@hotmail.com



Protestantse  
Kerk

## Meditatie

### *Gods majesteit in weer en wind*

'De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.'

(Psalm 19:2-3)

Een week lang lag er een witte deken over ons land en dan ziet de wereld er opeens heel anders uit: alles wat kaal was en doods wordt opeens maagdelijk wit. Voor veel mensen was zo'n weekje wintersport in eigen land precies wat ze nodig hadden om even de zinnen te verzetten. Geen eindeloze herhaling van dezelfde gesprekjes over corona, maar enthousiast delen van de avonturen op het ijs en in de sneeuw. Er zullen ongetwijfeld heel wat foto's zijn gemaakt, van de zonsopkomst vanaf de plassen, maar ook van het eerste ritje van je (klein)kind op de slee. Het is fijn om nieuwe herinneringen te maken zoals iemand het op het journaal zei. Mijn vraag is of je ook iets van God hebt gezien in al dat moois, of denk je bij dit soort weer alleen aan de dikte van het ijs en de kleurcodes van het KNMI?

In Psalm 19 wordt gesteld dat heel de schepping zingt tot Gods eer. Niet alleen als er sneeuw ligt en het zonnetje vriendelijk schijnt. Nee, iedere dag, van zonsopgang tot zonsondergang klinkt er een woordeloos lied. Er wordt niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank en toch wordt het tot aan de uiteinden van de aarde gehoord. En wie herkent dat niet, dat je geraakt kan zijn door zo'n sneeuwklonk die voorzichtig zijn hoofd al omhoog steekt. Dat je verbaasd bent over hoe snel het frisse groen van het voorjaar zich aan kan dienen. En dat je je verwonderd over het wisselen van de seizoenen en het aanbreken van steeds weer een nieuwe dag. Je hoeft echt geen christen te zijn om dat zo te zien. Ik heb wel eens met een moslim naar de ondergaande zon zitten te kijken, in al die kleurschakeringen boven de woestijn zag ook hij iets van de majesteit

van God. De vraag is alleen welke God, want als je die vraag stelt wordt het wel een beetje ingewikkeld. En daarom gaat het ook niet zonder de Bijbel. Zonder dat tegenover loop je de kans om de natuur te gaan vergoddelijken, of de manier waarop het er nu aan toe gaat in de schepping als de norm te nemen. Maar de Heer is niet de God die gaat voor het recht van de sterkste en het gaat op aarde niet om overleven. Wij zijn geroepen om lief te hebben en recht te doen, om Jezus Christus na te volgen in de praktijk van iedere dag. Alleen zo kun je tot je doel komen als mens, want zo heeft de Schepper het bedoeld.

Mijn vraag is of je ook iets van God hebt gezien in ijs en sneeuw, want we kunnen als moderne mensen de wereld zo plat maken. Als het over de schepping gaat denken we gelijk aan klimaatverandering, aan wat de wetenschappers zeggen over opwarming en wat de politici daar dan van maken onder het mom van duurzaamheid. De wereld wordt vooral beschreven in cijfers en tabellen en de conclusie die men daar uit trekt daar wordt je niet vrolijk van. Als het gaat over de schepping dan loopt het altijd weer uit op angst en schuld. En dat komt omdat we het zicht op de Schepper zijn kwijtgeraakt, omdat we de verwondering over Zijn majesteit zijn ver-

loren. Na de Bijbel is voor veel mensen ook de schepping helaas een gesloten boek. Wat ik heb gezien in die witte deken van de afgelopen dagen is vooral de liefde van God. God die ons hier in Nederland even wat geeft om de gedachten te verzetten. Maar dieper nog: het toont mij ook iets van wie Hij in Christus voor ons wil zijn. Al ons falen en tekort wil Hij met Zijn genade bedekken, alsof het een dik pak sneeuw is. Onze Heer is bij machte om alles er opeens anders uit te laten zien. Dat ontslaat ons niet van onze menselijke verantwoordelijkheid, maar geeft wel vreugde, hoop en perspectief. Wij zijn niet aan onszelf en onze goede bedoelingen overgeleverd. Goddank niet, onze Heer kan zoveel meer dan wij denken of bidden kunnen: Hij kan zelfs van zondaars heiligen maken, dat was de gedachte die mij tijdens één van mijn wandelingen overviel. Is dit niet een prachtig beeld bij wat er in het Nieuwe Testament steeds weer beschreven wordt: wij die dor en doods waren door de zonde worden door God rein en heilig gemaakt. Wij mogen straks met witte kleren voor onze Maker staan, gereed voor het bruiloftsmaal. Dankzij Christus! Onze hoop is op God wiens majesteit wij mogen zien in Zijn schepping!

*Ds. M. Roelofsen*



**Predikanten:** Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrechtsedijk 235,1231 LX  
tel. 035-5823263, email a.vanduinen@filtnet.nl  
Ds. M. Roelofse, Nieuw-Loosdrechtsedijk 154, 1231 LC,  
tel. 06-6315274, email predikant@sijpekerk.nl  
**Preses:** René Schouten van der Velden, tel. 035-5821472  
**Scriba:** Anneke van Henten, tel 035-5828787, email scriba@sijpekerk.nl  
**Correspondentieadres:** Postbus 139, 1230 AC Loosdrecht  
**Kerkgebouwen:** Oud-Loosdrechtsedijk 230 en Nieuw-Loosdrechtsedijk 171  
**Kerkauto:** Daan Aalberts, tel. 06-12963185  
**Bankrekening Diaconie:** NL18RABO 0336 9002 28  
**Bankrekening Kerkrentmeesters:** NL 13 RABO 0373 7097 81  
**Bankrekening ZWO:** NL 58 RABO 0373 742 630  
t.n.v Diaconie Hervormde Gemeente inzake ZWO  
**Abonnementen/administratie Kerkklok:** Margriet Aalberts, tel. 035-5823204  
**Kerkdiensten:** te beluisteren via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
en te zien via Youtube, onder Sijpekerk Loosdrecht  
**Website:** [www.sijpekerk.nl](http://www.sijpekerk.nl)

## Diensten in de Sijpekerk

### Zondag 21 februari – 2de Lijdenszondag

10.00 uur: ds. M. Roelofse  
Geen kinderopas en kinderkerk  
18.30 uur: ds. A. van Duinen  
Uitgangscollecte: Kerk  
Koster: Jacob Mur

### Zondag 28 februari – 3de Lijdenszondag

10.00 uur: ds. C. van Andel, Amsterdam  
Geen kinderopas en kinderkerk  
18.30 uur: Ds. M. Roelofse  
Uitgangscollecte: Leger des Heils  
Koster: Jos van Gelder en Monique Renes

### Zondag 7 maart – 4de Lijdenszondag

10.00 uur: ds. M. Roelofse - gezinsdienst  
Geen kinderopas en kinderkerk  
18.30 uur: ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen  
Uitgangscollecte: Voorjaarszendingscollecte ZWO  
Koster: Henk Zijtveld en Co Pos

### Woensdag 10 maart – Bidstond

19.30 uur: ds. M. Roelofse  
Koster: Hans Bruinsma en John Lodder  
Uitgangscollecte: Kerk in Actie voor de vrouwen in Ghana

## Vanuit de kerkenraad

Vanaf mijn bureaustoel kijk ik rechtstreeks naar buiten. Ik zie dan een prachtig besneeuwd stukje weiland met een stralende zon. Wie had dat kunnen denken, code rood i.v.m. een sneeuwstorm met daarbij de waarschuwing: "ga niet de weg op als het niet strikt noodzakelijk is". Volgens mij heerste er in Nederland een soort koortsachtige opwinding. Ieder op zijn manier bereidde zich voor op wat ging komen. Wat extra boodschappen, een nieuwe sneeuwschuif, een zak zout, vogelvoer voor de buitenvogels, de tuinslang naar binnen, en de olijfboom in de tuin maar extra dik inpakken. Het werd uiteindelijk slecht weer en het was koud, maar er heerste ook veel vreugde. Kinderen met hun ouders

op de slee naar buiten, lekker ingepakt met sneeuwboots en skipakken, soms nog net gescoord via facebook. Wat een opwinding. Ook als scriba was ik bezig met de weersverwachting. Na goed overleg met ds. Goedhart uit Utrecht werd besloten dat hij veilig thuis zou blijven. Ds. A. van Duinen was bereid en in de gelegenheid om in onze kerk voor te gaan. Wat een rijkdom dat hij beschikbaar was, dat de organist om drie uur nog de liederen kon instuderen en ons bij de lofzang kon begeleiden, de zangers die ook zo flexibel waren. We mogen ons rijk rekenen.

## Kerkenraadsvergadering

Op 3 februari heeft de kleine kerkenraad vergaderd. Als belangrijk onderwerp stond de bezinning op het Heilig Avondmaal op de agenda. Stagiaire Marcelle van Schoonhoven heeft een stageopdracht uitgevoerd met betrekking tot de viering van het Heilig Avondmaal. Zij verrichte een klein onderzoek waarbij zij diverse gesprekken voerde met diverse gemeenteleden. Het verslag van deze opdracht met daaraan gekoppeld een aantal vragen werd op de kerkenraad besproken. In de kerkenraadsvergadering van 3 maart zullen we hier opnieuw aandacht aan besteden.

## Verkiezing ambtsdragers

In haar vergadering van 3 februari heeft de kerkenraad besloten opnieuw over te gaan tot benoeming van een ouderling voor de sectie 8 en 9 zijnde Beukenhof en Emtinckhof. De kerkenraad is van mening dat dit een wijk is die een ouderling nodig heeft. Juist bij deze groep gemeenteleden is de behoefte aan een eigen ouderling groot.

De kerkenraad heeft op 17 februari in een extra vergadering een ouderling benoemd. Met het oog hierop was het, denk ik meer dan, toevallig dat er eind januari vanuit de PKN een artikel verscheen over het vinden van nieuwe ambtsdragers. Het gaat te ver om dit hele artikel hier in de Kerkklok af te druk-

ken maar een paar minnen en plussen geef ik u mee:

- Soms heb ik nog het oude beeld van ouderling X op mijn netvlies, en daar beantwoord ik niet aan
  - We komen bij allerlei mensen niet binnen
  - De kerk lijdt aan gebrek aan daadkracht
  - Het ambt helpt bij mijn eigen geloofsopbouw, ik kom vaker in de kerk en het doet mij meer
  - Het ambt geeft mij energie
  - Contacten met andere ambtsdragers zijn mooie spiegelmomenten
- Wilt u het hele artikel lezen bel of mail mij. Dan kan ik het u digitaal of op papier toesturen. Via de afkondigingen zullen we u op de hoogte houden.

## Beleidsvoornemens

In het afgelopen jaar is er een nieuw beleidsplan vastgesteld. Dit plan geldt 4 jaar. In dit plan staat een aantal beleidsvoornemens. In deze vier jaar wil de kerkenraad samen met u als gemeente een aantal beleidsvoornemens in combinatie met geplaatste opmerkingen tijdens de gehouden groothuisbezoeken inzetten en uitwerken. Ondanks de beperkingen die i.v.m. de coronacrisis nog altijd gelden heeft de kerkenraad de volgende beleidsvoornemens ingezet:

- Vanaf dit jaar wil de kerkenraad faciliteren dat er toerusting komt op het gebied van geloofsopvoeding.
- De kerkenraad wil gemeenteleden toerusten en aanmoedigen tot het beoefenen van pastorale zorg naar elkaar.
- De diaconie wil de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk vergroten en de jeugd meer betrekken bij haar activiteiten.
- De kerkrentmeesters willen een communicatieplan opstellen voor de gemeente. Hierin zullen ook alle activiteiten die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis worden meegenomen.



- In het najaar zal de kerkenraad het aantal preekbeurten die verzorgd worden door vrouwelijk predikanten evalueren.

De overige beleidsvoornemens en de andere onderwerpen die op de groothuisbezoeken naar voren zijn gekomen komen later aan bod. De kerkenraad kan de beleidsvoornemens voor de gemeente inzetten maar wij kunnen niet zonder u als gemeenteliden. Daarom wees alert op wat er in de gemeente gebeurt. In de erediensten komt er via de stream allerlei informatie bij u binnen. Er kan wat van u worden gevraagd, soms hebben we u of jouw hulp nodig. Sla een uitnodiging voor een gemeenteavond tijdig op in de agenda. We willen ook u en jou hierbij graag bij betrekken.

### Beroep

Afgelopen zaterdag ben ik gebeld door de scriba van de Hervormde Gemeente Katwijk aan de Rijn. De kerkenraad van voornoemde gemeente is van plan een beroep uit brengen op ds. M. Roelofse. In de gemeente van Katwijk aan de Rijn zijn de voorbereidingen daarvoor gereed en afgelopen zondag is in de afkondigingen aan deze gemeente bekend gemaakt dat zij van plan zijn een beroep uit te brengen. Er geldt een termijn waarin bezwaar gemaakt kan worden tegen de gevulde procedure. Wanneer er geen bezwaren binnenkomen zal op zaterdag 20 februari, via de zg. beroepingsbrief, het beroep daadwerkelijk worden uitgebracht. Laten wij als gemeente ds. Roelofse en zijn vrouw van harte opdragen aan God onze Heer. Hij zal de weg wijzen die ds. Roelofse en zijn vrouw moeten gaan.

### Overleden

In de Waarheidsvriend las ik dat op donderdag 21 januari 2021 prof. dr. W. Balke is overleden. Dr. Balke was van 1986 – 1993 predikant in 's Graveland. Ook in Loosdrecht ging hij regelmatig voor. De laatste keer dat hij in de Sijpekerk voorging was op 9 februari 2020. We herinneren hem als een statige maar aimabele predikant. Dr. W.H.Th. Moen uit Hilversum beschreef dat dr. Balke gezegend was met een helder verstand en een toeloze werkkraft.

Psalm 68: vers 10 liet hij vaak zingen. Dat was ten diepste zijn getuigenis. We wensen zijn nabestaanden troost en kracht toe.

### Bloemengroet

In de vorige Kerkklok heb ik u gevraagd suggesties te doen voor de bloemengroet. Gelukkig hebt u dit goed gelezen en ook uitgevoerd. Ik ontving diverse namen en denk nu alstublieft niet dat ik hier geen gehoor aan heb gegeven. Soms komen er meerdere namen tegelijk binnen en moet ik kiezen. Ik heb ze echt allemaal genoteerd, dus ze komen

aan de beurt. Namen zijn trouwens nog altijd welkom.

### Tot Slot

In deze Kerkklok staat de bidstond voor gewas en arbeid alweer op de kalender. Bijna een jaar kampen we met de coronacrisis. We hebben in het afgelopen jaar allerlei bijzondere maatregelen te verwerken gehad. Nog geldt de avondklok en de strikte lockdown. Maar ook gaan de besmettingscijfers weer naar beneden en is het vaccineren begonnen. Het is bijzonder om te lezen dat een verpleeghuis een aantal vaccins op de kop heeft weten te tikken. Lijkt dit op willekeur of handjeklap. We moeten het maar overgeven. Aan de crisis komt een einde en dan zullen we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten, de kinderen weer in de Sijpekerk zien, we zullen met elkaar zingen, rouwen, feestvieren, en genieten. Deze keer wil ik met u een gedeelte van een lied van Christian Verwoerd met u delen. Hij is zanger en liedjesschrijver. Hij bezingt Gods koninkrijk.

*Hoor jij de vogels nog fluiten?*

*Zie jij de boog nog in de wolken staan?*

*Of zit je hoofd zo vol gestopt*

*waardoor je onbereikbaar wordt*

*waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan?*

*De dief is bezig met stelen*

*hij rooft de vreugde uit je leven weg*

*toch is het mogelijk in de strijd*

*dat je van binnen wordt verblijd*

*als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt.*

*Dan mag je het weer zien*

*als je alles bij hem neerlegt*

*als je alles in zijn handen legt*

*kan jij zijn schoonheid zien.*

*Je mag het dan weer zien*

*alle goedheid in het leven*

*alles wat Hij jou gegeven heeft*

*je mag het dan weer zien.*

*Dus richt je ogen naar boven*

*ook als de last je zicht vertroebeld heeft.*

*Want het blijft een zekerheid*

*dat God je hele leven leidt*

*o en dat te weten is wat echte rust geeft*

Namens de kerkenraad,  
Anneke van Henten, Scriba

### Bij de diensten

Aanstaande zondagmorgen staat de dienst in het teken van het jaarthema: 'Een goed verhaal'. We willen groeien in geloof en in de navolging van Jezus Christus. Aan het begin van het seizoen heb ik hier een viertal kernwoorden bij genoemd: vertrouwen, beweging, ommekeer en toewijding. Aanstaande zondag is het derde woord aan de beurt. Aan de hand van Mattheüs 4:12-17 denken we na over waarom Jezus ons zo nadrukkelijk oproept tot bekering, en wat bekering

inhoudt. In de week na de dienst zal er ook voor de kringen een studie beschikbaar zijn om op een avond met elkaar te behandelen. Deze handreiking is samen met Marcelle van Schoonhoven gemaakt. Voor de diensten van 28 februari en 7 maart heb ik nog geen Bijbelgedeelte gekozen. Uiteraard zullen deze in het teken staan van de lijdenstijd. We gaan de komende weken als kerk op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.

*Ds. M. Roelofse*

Op 21 februari a.s. hoop ik voor te gaan in de avonddienst. In de verkondiging zal ik aansluiten op het jaarthema: op verhaal komen en groeien door Gods evangelie. Met name staan we stil bij de vraag: hoe geef je uiting en woorden aan het geloof in Jezus Christus? We laten ons daarbij inspireren door de mystiek, een stroming in de kerk die er de eeuwen door altijd geweest is. Mystiek kun je omschrijven als een geestelijk groeiproces waarbij de mens zoekt naar innige verbondenheid met God. Tekst voor de verkondiging vormen de woorden 'Sterk als de dood is de liefde' uit Hooglied 8:6.

*Ds. A. van Duinen*

### Gebedskring bij fam. Prinsen

Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk dat de gebedskring bij de fam. Prinsen bijeen komt. We hopen weer bijeen te komen op maandag 8 maart om 19.00 uur bij fam. Prinsen, Oud-Loosdrechtsedijk 22.

### Pastoraat

**Adrie de Rooij** (Oud-Loosdrechtsedijk 109, 1231 LS) is herstellende van een rugoperatie. Haar herstel zal nog enige maanden duren. **Janny Ockhuisen** (Oud-Loosdrechtsedijk 89b, 1231 LR) heeft een heupoperatie ondergaan. De operatie is goed verlopen. De pijn die ze voorheen had, is nu weg. We hopen op een voorspoedig herstel.

**Dhr. W. van Buren** (Beukenhof afd. Klomp, Nieuw-Loosdrechtsedijk 24, 1231 KX) was ernstig ziek. De verwachting was dat hij spoedig zou overlijden. Zijn situatie is echter verbeterd. We zijn dankbaar dat hij weer wat is opgeleefd en we hopen dat zijn herstel door mag zetten.

**Gerie Meijers** (Nieuw-Loosdrechtsedijk 77, 1231 KN) kwam door de gladheid ten val en brak haar pols. Ze is aan haar pols geopereerd en herstelt nu verder van de operatie. Onze gedachten en gebeden gaan ook uit naar **Gert en Caty Dorland** (Lindenlaan 78, 1231 CN). Bij Gert is prostaatanker geconstateerd. Hij doorloopt nu een traject van een aantal bestralingen. Wij bidden Gods zegen over deze behandeling en voor kracht en rust in deze voor hen spannende tijd.

Het pastorale team vraagt uw gebed ook voor **ds. M. Roelofse en zijn vrouw** nu er een be-

roep op hen is uitgebracht door de Hervormde gemeente van Katwijk aan de Rijn. We bidden om Gods leiding bij het maken van de afweging.

Daarnaast vragen we God om wijsheid voor onze regering om de juiste keuzes te maken tijdens de pandemie. We bidden ook of Hij liefdevol nabij wil zijn voor een ieder die zich al langere tijd eenzaam voelt vanwege de maatregelen.

Ook denken we aan jonge gezinnen voor wie het thuis heel erg druk kan zijn, aan jongeren voor wie de omgang met elkaar zo belangrijk is, voor ondernemers die veel inkomsten weg zien vallen, voor leraren die het onderwijs proberen vorm te geven met beperkingen, voor iedereen die in de zorg werkt en uiteraard ook voor de kerk als geheel.

Laten we God bidden om mogelijkheden om de wereld hoop te bieden vanuit het Evangelie van de gekruisigde en opgestane Heer.

*Het pastorale team*

### **Gemeenteavond**

Op 24 maart a.s. zal er een gemeenteavond worden gehouden. Sinds het begin van de coronapandemie is er geen gemeenteavond gehouden, maar we vonden het gewenst nu toch een gemeenteavond te organiseren. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze 'gemeenteavond' digitaal plaatsvinden. Deze avond komt een onderwerp aan de orde waar we, zoals aangegeven in het beleidsplan 2020-2024 aandacht aan willen besteden. Het onderwerp is: 'Pastorale zorg voor elkaar' Pastorale zorg wordt verleend door de predikanten en ouderlingen, ondersteund door de HVD. Maar ook gemeenteleden vervullen een belangrijke taak in de 'zorg naar elkaar'. Op deze avond hopen we het onderwerp verder uit te diepen en elkaar te helpen hoe we hier vorm aan kunnen geven. In de volgende Kerkklok volgen nadere mededelingen over deze avond. Noteert u alvast de datum van 24 maart 2021!

### **Beroep ds. Roelofse**

Als geen bezwaren tegen de gevolgde procedure worden ingediend, gaat rond de tijd dat deze Kerkklok bij u in de bus ligt, het beroep in dat mijn collega ontving van de gemeente Katwijk a/d Rijn. We feliciteren hem en zijn vrouw met dit beroep. We wensen hem Gods leiding om de goede beslissing te kunnen nemen.

*Ds. A. van Duinen*

### **In memoriam Rijndert Reijenga**

Op 7 januari is op de leeftijd van 94 jaar de heer Rijndert Reijenga overleden. De heer Reijenga heeft met zijn vrouw en gezin ruim 60 jaar aan de Jan Steenlaan 22 gewoond. In de jaren 70 heeft hij als diaken deel uitmaakt van onze kerkenraad maar de latere

jaren geloofde hij meer in stilte. In het volle vertrouwen op zijn Heer en zicht op zijn Thuiskomst is hij heel rustig ingeslapen. Tijdens het afscheid is Psalm 121 gelezen waarvan vers 8 hun trouwtekst was. 'De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid'. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods troost en nabijheid toe.

### **Dankbetuiging**

De warme vriendschap, de troostende woorden, brieven en kaarten, het persoonlijk meeleven tijdens Frits zijn laatste periode van ziekte en overlijden en de persoonlijke ontmoetingen op het kerkplein voor de begrafenis hebben mij diep ontroerd. Het was fijn te weten dat Frits geliefd was in onze gemeenschap. Hiervoor wil ik iedereen bedanken.

*Janny Schoenmaker*

### **Commissie Incidentele Acties**

De collecte voor Biddag voor gewas en arbeid is bestemd voor Kerk in Actie voor de vrouwen in Ghana.

Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse kerk van Ghana zag de vrouwen ploeteren en kwam in actie. Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkooptraining en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne 'fabrieken' opgezet, waar de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen. De vrouwen doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen krijgen. Doordat steeds meer vrouwengroepen zelfstandig kunnen functioneren en winstgevend zijn, durven banken hen ook vaker geld uit te lenen. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd en hier profiteert het hele gezin van. De kinderen kunnen naar school toe en het gezin houdt wat geld over om te sparen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Met vriendelijke groeten, *Tanja Niesing*

### **Kerkrentmeesters Kerkbalans 2021.**

De toezeggingen van actie kerkbalans zijn, zoals ook afgekondigd, € 127.000,00. Heel blij en dankbaar, ondanks de beperkingen die we hebben, zijn wij met deze toezeggingen. Het thema voor dit jaar is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Door deze opbrengst is

het ook mogelijk om digitaal de kerkdienst te kunnen uitzenden. Een mogelijkheid waar veel gemeenteleden al bijna een jaar gebruik van maken. Zo blijven wij toch als gemeente met elkaar verbonden om elke zondag twee erediensten te houden waarin wij Gods woord mogen horen. Alle trouwe dertig vrijwillig(st)ers hartelijk dank voor het in de bus doen van de enveloppen. Bovenal voor het, in deze bijzondere omstandigheden, ophalen van de enveloppen en deze te brengen bij één van de kerkrentmeesters.

### **Oud papier.**

Onder de bezielende leiding van Jan Aalberts is in het jaar 2020 oud papier ingezameld en afgevoerd. De container, op de parkeerplaats achter de kerk, is 24 keer gewisseld. De opbrengst hiervan is € 1.629,00. Wij zijn Jan en zijn helpers dankbaar voor het vele werk dat gedaan is. Zowel voor Oud-Loosdrecht, vierde donderdag van de maand, als Nieuw zijn helpende handjes zeer welkom. U/jij kunt zich aanmelden bij Wytse Lamme of Jan Aalberts.

Uw kerkrentmeesters: *JanPeter, Edo, Bram, Willem, GertJan, Ina en Marlies*

### **Uit de pastorie**

De moderne media zijn een geduchte concurrent van het boek. Er wordt minder gelezen dan vroeger. Toch verschijnen er nog altijd veel boeken. Niet alle boeken zijn het waard om gelezen te worden. Maar soms verschijnt een boek dat je bijzonder aanspreekt. Zo verging het mij toen ik in het boek: 'Arm en rijk in crises' van dr. Hofman (oud-hoogleraar te Apeldoorn) begon te lezen. Het boek is een persoonlijke zoektocht naar de receptie en relevantie van Lucas 16 over de rijke man en de arme Lazarus. Uitvoerig wordt het betreffende bijbelgedeelte toegelicht. Daarna wordt besproken wat in toneelspelen en preken uit de 16e tot 18e eeuw is gezegd over de rijke man en Lazarus. Dr. Hofman benadrukt dan vervolgens dat het vraagstuk van de armoede ons ter harte gaat. De nieuwtestamenticus Hofman schrijft met een diaconaal hart. Een citaat: 'Die boodschap (de boodschap dat er recht en gerechtigheid zal zijn voor iedereen op de wereld) vraagt van de kerk en haar leden een navenante praxis waarbij het profetisch geluid ter ondersteuning van armen en onderdrukten niet blijft steken in woorden maar daadwerkelijk handen en voeten krijgt'. Met betrekking tot de kredietcrisis en coronacrisis merkt dr. Hofman op dat het gevaar dreigt dat christenen prioriteit geven aan hun eigen verworvenheden en men minder bereid is offers te brengen voor de meest kwetsbaren. Het boek is prikkelend geschreven en zet aan tot nadenken. Dat kan niet van elk boek gezegd worden. Van dit boek wel.

Met hartelijke groet, *A. van Duinen.*

**Uit de pastorie**

Een cadeautje uit de hemel zo heb ik de afgelopen week met sneeuw en ijs ervaren. Ik hoop dat het voor veel mensen ook weer een beetje rust en ruimte in het hoofd heeft gegeven om even met iets heel anders bezig te kunnen zijn dan al die maatregelen. Uiteraard is die gladheid nogal onhandig als je op weg moet en stevig aanpoten als je in de strooiploeg zit, maar zo'n witte deken die alle doodsheid bedekt, ik kan er van genieten. Ik had de afgelopen week een paar dagen vrij en ben naar Drenthe geweest en heb heerlijk gewandeld. Zaterdag heb ik zoals velen de plassen op gezocht en het was een unieke beleving om een paar keer de plassen rond te kunnen schaatsen.

Inmiddels sta ik al weer vier jaar als predikant in Loosdrecht en dat betekent dat ik weer beroepbaar ben. Zoals u afgelopen zondag hebt kunnen horen is er een voornemen tot beroep van de Hervormde gemeente Katwijk aan de Rijn (Dorpskerk). Dat betekent niet

automatisch dat ik Loosdrecht ga verlaten, wel dat Madeleen en ik de komende tijd nadrukkelijk op zoek moeten naar de weg van de Heer. Dat is het mooie, maar soms ook wel lastige van het predikantschap. We willen u vragen om daar voor te bidden, om duidelijkheid en aanwijzingen. Voor ons klinkt de stem van de Heilige Geest ook nadrukkelijk door u als gemeente. Dus als u wat op uw hart hebt, voel u vrij om dat met ons te delen. Tot slot een gepeperde uitspraak om nog eens over door te denken, die ik kreeg van een gemeentelid. Dit keer over leiding:

*‘Geef de Heiland het roer in handen,  
van jouw aardse levensschip.  
Hij zal veilig jou doen landen,  
Hij kent elke rots en klip.  
Is jouw scheepje groot of klein,  
laat de Heiland stuurman zijn.’*

In Christus verbonden,  
Ds. M. Roelofse

**COM-missieconcerten: update**

Vorig jaar waren wij gedwongen alle COM-missieconcerten te annuleren. Gelukkig waren alle musici bereid om voor dit jaar nieuwe afspraken te maken. Een nieuwe concertkalender werd samengesteld. Helaas hebben wij, gegeven de huidige situatie en regelgeving, moeten besluiten in ieder geval het eerstvolgende. COM-missieconcert van 26 maart 2021 wederom door te zetten naar volgend jaar: dit zal onder het voorbehoud van Jacobus plaatsvinden op 8 april 2022. Voorshands hopen wij dat de twee resterende concerten in 2021 (1 oktober en 10 december) wel doorgang zullen kunnen vinden. Zo niet, dan zullen wij met de uitvoerenden afstemming zoeken en u nader informeren.

Jouke van der Veer

**Algemeen nieuws****“Maak bewuste keuzes met het geld dat er is”**

We moeten in de kerk op zoek naar andere vormen van samenwerking en betrokkenheid. “Het groepje mensen dat het geld opbrengt wordt steeds kleiner”, zegt Alexander Brands. “Mensen binden zich niet meer voor lange termijn, maar wel voor iets waar ze zich bij betrokken voelen. Daarop moeten we onze organisatie en geldstructuur inrichten.” In het februarinummer van woord&weg pleit kerkrentmeester Alexander Brands voor het zoeken naar nieuwe wegen om als kerk te kunnen blijven doen wat je wilt doen. “Dat betekent een kanteling in denken.”

**Anders denken**

Alexander Brands is als kerkrentmeester lid van het College van Kerkrentmeesters in de Protestantse Gemeente Groningen. “Tot voor kort was de tendens in onze gemeente meestal om te kijken waar we kunnen bezuinigen. Nu proberen we anders te denken: hoe kunnen we ook in de toekomst kerk zijn en

het beschikbare geld daarvoor inzetten?” Gelukkig blijkt het soms mogelijk om door een gerichte actie meer inkomsten te krijgen. Brands: “Zoals in een van de wijkkerken waar het doembeeld dreigde over enige tijd de deuren te moeten sluiten. Er werd geïnvesteerd in nieuwe initiatieven voor de wijk en er werd bewust gecommuniceerd over inkomsten en uitgaven. Dat leverde meer inkomsten bij de actie Kerkbalans op. Als het er echter niet naar uitziet dat er binnen afzienbare tijd meer geld binnenkomt, gaat het erom bewuste keuzes te maken met het geld dat er wel is. Langetermijndenken is daarbij van belang, én anders denken.”

**Kosten doorbelasten**

Zoals het doorbelasten van kosten aan andere organisaties waarmee een gezamenlijk project wordt gedaan. “Neem bijvoorbeeld de onderhoudskosten van het gebouw waar gezamenlijk gebruik van wordt gemaakt op in de projectbegroting. De andere organisaties dragen daar dan aan bij. We hebben hier in Groningen het gebouw Het Pand, het missionair centrum van de Martinikerk. Het gebouw is onderdeel van de begroting waar andere organisaties, waaronder de burgerlijke gemeente Groningen, aan bijdragen. Deze nieuwe manier van financieren zorgt voor opbrengst door externe partijen. Zo kun je een gebouw overeind houden door samenwerkingen met andere betalende partijen. Dat kan ook in andere gevallen een goed werkend model zijn.” Brands noemt als voorbeeld het delen van kosten voor een ker-

kelijk werker die zich bijvoorbeeld richt op 70-plussers. “Je zou haar of hem activiteiten voor de hele buurt kunnen laten ontwikkelen, in samenwerking met andere organisaties. De kosten voor de kerkelijk werker kun je dan delen.”

**Mooie ontwikkeling**

Het is het streven van de protestantse gemeente om voor de komende beleidsperiode meer van dit soort samenwerkingen tot stand te brengen, zegt Brands. “We zijn als gemeente dan minder afhankelijk van bijdragen van de eigen leden en kunnen de bijdragen van leden voor het echte kerkenwerk gebruiken. Zo hebben we de verhuur van de Nieuwe Kerk bij een stichting ondergebracht. Het gebouw wordt nu vaak verhuurd aan derden. Het dagelijkse onderhoud en de energiekosten van de kerk kunnen we nu helemaal financieren door opbrengsten uit de verhuur, een mooie ontwikkeling. Mooi is ook dat er weer wat gebeurt in het gebouw, dat heeft een positieve uitstraling.”

Die positieve uitstraling geldt breder. “Het is niet meer alleen maar schaven en schrappen, het is nadenken over andere inkomstenbronnen en het bewuster inzetten van middelen. Iemand merkte laatst blij op dat hij het gevoel had dat er weer initiatieven genomen kunnen worden, terwijl het de jaren daarvoor leek alsof er niets meer kon omdat het niets mocht kosten. Er mag weer wat geprobeerd worden.”

Website PKN

## “Jongeren zijn ook de kerk van vandaag”



De mobiliteitspool van de Protestantse Kerk verbindt niet alleen predikanten aan een gemeente, er is ook een speciaal stageprogramma voor jongerenwerkers. Edwin van Leeuwen (26) combineert zijn studie met jeugdwerk in twee protestantse gemeenten. Het mes snijdt aan twee kanten: “Ik doe praktijkervaring op en de gemeente kan tegen een voordelig tarief een jongerenwerker aantrekken.”

Edwin is jeugdwerker in de protestantse gemeente Oostvoorne en in Maassluis, in beide plaatsen voor twee dagen in de week. “Ik werkte in de agrarische sector en was in mijn vrije tijd actief in de kerk. Ik miste het werken met mensen, je geloof handen en voeten geven in je werk.” Hij hakte de knoop door en ging een HBO-studie Theologie doen.

“Ik wilde heel graag een baan die daar bij past en ben gaan rondkijken. Ik stuitte op een vacature voor een ouderenpastor in Oostvoorne voor 8 uur in de week. Daar heb ik toen op gesolliciteerd, maar tijdens de gesprekken bleek dat ze mij eigenlijk liever in het jongerenwerk erbij zouden hebben. En zo is het begonnen.”

### Groeien in praktijkervaring

Edwin wist van het stageprogramma dat de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk

aanbiedt. “Ik heb in Oostvoorne aangegeven dat ik dat graag zou willen doen en daarmee zijn ze akkoord gegaan.” Dit stageprogramma brengt jongerenwerkers in opleiding samen met kerken die jongerenwerkers zoeken. “Win-win voor beide partijen, ik kan leren in de praktijk en wordt ook nog betaald. De kerk in kwestie kan nu tegen een voordelig tarief een jongerenwerker aannemen. Top dat de Protestantse Kerk jongeren op deze manier de gelegenheid biedt om te groeien in praktijkervaring.” Via de mobiliteitspool kreeg Edwin ook een coach toegewezen. “Twee uur in de maand krijg ik coaching in mijn werk. Heel fijn dat je met alles waar je tegenaan loopt bij iemand terecht kunt.”

### Goede relatie opbouwen

In Oostvoorne organiseert Edwin het clubwerk en activiteiten als de tienerkerk op zondag. In Maassluis komt daar de catechisatie en de kliederkerk bij. Edwin: “In september begon ik met een dinertournee. Bij de tieners ging een doorgeefboekje rond, waarin ik mijn levensverhaal heb opgeschreven. De tieners wordt om de beurt gevraagd hetzelfde te doen en het boekje binnen een week door te geven aan een ander. Als een tiener het boekje doorgegeven heeft, mogen ze contact opnemen en kom ik graag bij hen thuis een hapje mee-eten. Tijdens de maaltijd heb je dan gelegenheid de ouders te ontmoeten in een ontspannen setting.” In coronatijd liggen activiteiten nu stil. Edwin: “Ik ben nu begonnen de tieners te bellen en whatsappen. Ook de social mediakanalen grijp ik ervoor aan. Het is niet ideaal, je wilt het liefst echt contact.”

In het werk kan Edwin zijn opleiding in praktijk brengen. “Zelf leer ik ook veel van jongeren. Als jeugdwerker leg je contact met jongeren en probeer je een goede relatie op te bouwen.

Een dominee vertelde me eens: ouderenwerk is dankbaar werk, jongerenwerk is ploeteren. Dat vond ik treffend, het is een continu zoeken naar wegen. Ik geloof niet dat je daarvoor per se zelf jong moet zijn, al sta ik nu wel dichtbij ze.”

### Loslaten en vertrouwen geven

Edwin wil een jongerenwerker zijn die er echt is voor de jongeren. Iets dat hij in zijn eigen jeugd heeft gemist in de kerk. “Als tiener liep ik rond met vragen die ik niet goed bij iemand kwijt kon. Ik hoop dat de tieners dat bij mij nu wel kunnen en ik voor hen een vertrouwenspersoon kan zijn. In tijden waarin het geloof niet meer vanzelfsprekend is, moeten we het bespreekbaar maken.” Over de plaats van de jeugd in de kerk is hij duidelijk. “De jeugd is net zo goed onderdeel van de kerk als ouderen dat zijn. Dat maakt de kerk een geheel. Jongeren horen ook de kerk van vandaag.” Kriebelig wordt hij van de uitspraak ‘we moeten ze proberen vast te houden’. Edwin: “Opvoeden gaat juist over loslaten en vertrouwen geven, in het besef dat ze vastgehouden worden door hun hemelse Vader. Daar moeten wij als kerk op leren vertrouwen.”

### Advies nodig?

Het mobiliteitsbureau kan u adviseren bij het aantrekken van een jeugd- of jongerenwerker in uw gemeente of het vinden van een (stage)gemeente. Een zorgvuldig proces is hierbij van groot belang. De medewerkers van de dienstenorganisatie helpen u graag bij dit proces en het vinden van de juiste jeugdwerker of gemeente. Voor een eerste oriëntatie kunt u contact opnemen met de mobiliteitspool via (030) 880 1880 of [info@protestantsekerk.nl](mailto:info@protestantsekerk.nl).

Website PKN



**Inleveren kopij De Kerkklok**

Inleveren kopij zaterdag 6 maart 2021  
bij Wytse Lamme, [wlamme@hotmail.com](mailto:wlamme@hotmail.com)