

# De Kerkklok

Kerkblad voor de Hervormde Gemeente Loosdrecht

Zaterdag 30 januari 2021

1ste Jaargang nummer 2

Verschijnt zaterdags om de drie weken

Redactie: Wytse Lamme, wlamme@hotmail.com

Kopij Kerkklok: zaterdag 13 februari 2021 naar: wlamme@hotmail.com



Protestantse  
Kerk

## Meditatie

*Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.*

Johannes 5:17

In Jeruzalem is een badwater, dat Bethesda genoemd wordt. Daar lagen allerlei zieken, blinden, kreupelen en verlamden. Van tijd tot tijd daalde een engel neer en bracht het badwater van Bethesda in beweging. Wie er als eerste in kwam, werd genezen van zijn ziekte. Er was een man die al achtendertig jaar ziek was. Er was niemand die hem in het badwater kon leiden als dat in beweging was gekomen. Er was weinig hoop dat hij nog weer uit Bethesda weg zou komen. Als Jezus in Bethesda komt, komt Hij met hem in gesprek en dankzij Jezus kan de man weer lopen. Na jaren van ziekte en teleurstelling kan hij weer aan het leven deelnemen. Deze genezing vond plaats op een sabbat. Het leven voor deze man werd herschapen. Dit leidt tot een twistgesprek met de Joden over de betekenis van de sabbat. Het gesprek dreigt te onttaarden over wat er wel en wat er niet mag op de sabbat. Maar ten diepste gaat het om iets anders. Het gaat om Gods bemoediging met zijn schepping. Mijn Vader werkt tot nu toe (in zijn schepping), zegt Jezus, en Ik werk ook. Jezus is naar de aarde gekomen om leven te ontvouwen. Leven dat echt leven is en aan pijn, moeite en verdriet ontheven is. Ons leven is ambivalent. Er zijn goede en mooie dingen, maar er zijn ook nare dingen. Er is niemand die alleen maar goede en mooie dingen meemaakt. In reclames wordt ons dat wel eens voorgespiegeld, maar daar wordt ons een schijnwereld voorgehouden. De werkelijkheid is anders. Het coronavirus bijvoorbeeld stuurt momenteel het maatschappelijk leven in de war. We hebben er allemaal mee te maken. Het virus kan je ziek maken. In zo'n situatie zoeken we altijd weer naar lichtpuntjes. Als we het virus onder de knie hebben, zeggen we dan, dan kunnen we weer met meer mensen samenkomen, dan kunnen we weer gezellig winkelen op zaterdag.

Jezus bewerkt leven aan een man die al heel lang ziek is. In Jezus' optreden manifesteert zich Gods werk. De Vader schept leven en zo doet ook Jezus, de Zoon. Jezus kwam binnen in het leven van deze man en zo wil Hij ook in ons leven binnenkomen. Eigenlijk werkt de Vader al sinds de mens is verdreven uit paradijs, sinds de zonde in de wereld is gekomen. Sinds die tijd heeft de Here geen moment van rust gekend. Van toen af aan heeft Hij het werk van onze verlossing ter hand genomen. Dat zijn dingen waar de Here voortdurend mee bezig is. Daar laat Hij zelfs de rust van de sabbat voor schieten. Dat werk, waardoor leven ontvouwd wordt, moet doorgaan.

En toen de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon naar de wereld gezonden, opdat Hij Gods werk tot voltooiing zal brengen. We zien Jezus bezig, bevrijdend en genezend.

Achtendertig jaar lang, lag een mens ziek te Bethesda. Deze mens is genezen. De intentie waarmee Jezus werkt, reikt echter verder en dieper. Jezus wil verlossing van de zonde bewerken. Jezus zegt dan ook tegen deze man als Hij hem na zijn genezing aantreft in de tempel: zondig niet meer.

In het werk dat Jezus doet maakt Hij lichaam en ziel gezond.

Een genezingsverhaal als beschreven in Johannes 5 kan ons blij maken. Maar er kunnen ook vragen rijzen. Niet iedereen geneest van een ziekte, ook al is er misschien al heel lang en heel veel om genezing gebeden. Toch mag de hoop voorop staan. Waar de Here Jezus verschijnt, komt nieuw leven te voorschijn. En ondertussen mogen er vreugdemomenten zijn. Vreugde van het leven in Christus en met Christus.

Ds. A. Van Duinen



**Predikanten:** Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrechtsedijk 235,1231 LX  
tel. 035-5823263, email a.vanduinen@filternet.nl  
Ds. M. Roelofse, Nieuw-Loosdrechtsedijk 154, 1231 LC,  
tel. 06-6315274, emailpredikant@sijpekerk.nl  
**Preses:** René Schouten van der Velden, tel. 035-5821472  
**Scriba:** Anneke van Henten, tel 035-5828787, email scriba@sijpekerk.nl  
**Correspondentieadres:** Postbus 139, 1230 AC Loosdrecht  
**Kerkgebouwen:** Oud-Loosdrechtsedijk 230 en Nieuw-Loosdrechtsedijk 171  
**Kerkauto:** Daan Aalberts, tel. 06-12963185  
**Bankrekening Diaconie:** NL18RABO 0336 9002 28  
**Bankrekening Kerkrentmeesters:** NL 13 RABO 0373 7097 81  
**Bankrekening ZWO:** NL 58 RABO 0373 742 630  
t.n.v Diaconie Hervormde Gemeente inzake ZWO  
**Abonnementen/administratie Kerkklok:** Margriet Aalberts, tel. 035-5823204  
**Kerkdiensten:** te beluisteren via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
en te zien via Youtube, onder Sijpekerk Loosdrecht  
**Website:** [www.sijpekerk.nl](http://www.sijpekerk.nl)



## Diensten in de Sijpekerk

### Zondag 31 januari

10.00 uur: ds. M. Roelofse –  
Kennismaking Adré en Marja Lichtendonk  
Geen kinderopas  
Geen kinderkerk  
18.30 uur: ds. Y. Hsu, Rotterdam  
Uitgangscollecte: International Justice Mission  
Koster: Henk Zijtveld en Co Pos

### Zondag 7 februari

10.00 uur: ds. A. van Duinen –  
bevestiging ambtsdrager  
en gezinsdienst  
Geen kinderopas  
Geen kinderkerk  
18.30 uur: Ds. N.J.M. Goedhart, Utrecht  
Uitgangscollecte: Kerk  
Koster: Hans Bruinsma en John Lodder

### Zondag 14 februari – 1ste Lijdenszondag

10.00 uur Prop. A. N. J. Scheer, Huizen  
Geen kinderopas  
Geen kinderkerk  
18.30 uur: dr. E.E. Bouter, Hendrik-Ido-Ambacht  
Uitgangscollecte: Inloophuis Wording  
Koster: Gert Dorland en Johan de Rooy

## Vanuit de kerkenraad

Afgelopen maandag volgde ik een Webinar dat werd georganiseerd vanuit onze classis. Ambtsdragers waren uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Het belangrijkste onderwerp was het geloofsgesprek ten tijde van de coronacrisis. De onderliggende gedachte was, dat wij als ambtsdragers niet alleen moeten spreken over veiligheid en hygiëne, maar ook onderwerpen als geloof, vertrouwen en verwachting moeten juist aandacht krijgen in de coronacrisis. In veel kerken in Nederland werd veel tijd gestoken in de praktische kant van de crisis. Veiligheid, protocollen en hygiëne waren voor mij bijna wekelijks zaken waar ik, en met mij anderen, in onze gemeente aandacht aan moest besteden.

Maar het is natuurlijk van wezenlijk belang dat een inhoudelijk gesprek, het benoemen van je geloofsvertrouwen, je twijfels, of hoop mogelijk moet zijn. Dit onderwerp sprak mij dusdanig aan dat ik mij had opgegeven. Het was zeer de moeite waarde. Met vijfenveertig deelnemers digitaal bij elkaar komen was een uitdaging maar het was bijzonder goed georganiseerd. Door middel van de vier trefwoorden; klagen, hopen, vernieuwen en verbinden werden we na een mooie meditatie van ds. W. van Iperen, classispredikant voor de regio Veluwe, aangespoord om rondom deze woorden met elkaar te spreken wat dit betekent tijdens de coronacrisis in de eigen gemeente. Aan het eind van mijn bijdrage kom ik nog even terug op het woord hopen.

## Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad is bijzonder dankbaar dat Daan Molenaar zijn benoeming tot sectie ouderling heeft aangenomen. We zijn blij dat hij zich vrij voelde om ervoor te kiezen het werk in onze gemeente over te nemen en voort te zetten.

Helaas heeft Jan van 't Hof aangegeven zijn benoeming niet aan te kunnen nemen. Voor deze vacature werd, zoals afgekondigd op zondag 17 januari, Anja Hoogendijk – Manten benoemd. Ook zij heeft aangegeven de benoeming niet te kunnen aanvaarden. Wij wensen hun beiden Gods zegen en rust toe bij de genomen beslissing. De kerkenraad zal zich in de komende week opnieuw beraaden hoe deze vacature ingevuld kan worden. Om tot de bevestiging van Daan Molenaar over te gaan wil de kerkenraad hier niet op wachten. Daarom zal Daan Molenaar in de morgendienst van zondag 7 februari worden bevestigd tot ouderling. In deze dienst zal ook afscheid worden genomen van Hanneke Doekes en Brechtje Aalberts. Zoals bekend zullen zij de kerkenraad verlaten. Wij willen hen nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet vin onze gemeente. Wij wensen hun

beiden Gods zegen over hun leven met allen die hen dierbaar zijn.

## Kerkenraadsvergadering

Op 3 februari zal de kleine kerkenraad weer vergaderen. De agenda is alweer opgesteld. In deze vergadering zal een aanzet gegeven worden tot bezinning op het Heilig Avondmaal. Op de eerstvolgende vergadering van de voltallige kerkenraad willen we hier dan op door borduren. Afgelopen jaar zou dit al behandeld worden maar door de coronaperikelen is dit vooruitgeschoven naar het voorjaar 2021.

## Bijzondere gebeurtenissen

Als kerkelijke gemeente leven we mee met gemeenteleden. Bij de geboorte van een baby maar ook bij een overlijden zijn we gewend om dit in de gemeente kenbaar te maken. Dat is denk ik belangrijk. Zo kan er meegeleefd worden en kunnen we elkaar troosten of feliciteren. Als scriba heb ik daarin wel een belangrijke rol. Jammer genoeg gebeurt het vaak dat de scriba geen officieel bericht krijgt van deze gebeurtenissen. Met name het ontvangen van een rouwkaart is belangrijk. Gedurende het kerkelijk jaar wordt er een lijst bijgehouden en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden nabestaanden van overledenen genodigd om de kerkdienst bij te wonen. U begrijpt dat het dan bijzonder prettig is om gegevens van familie te hebben. Zo blijft familie in beeld en is duidelijk wie genodigd kan worden.

Maar ook is het heel erg fijn als de scriba een geboortekaartje ontvangt. De naam en geboortedatum een telefoonnummer of adres is zomaar heel handig om in huis te hebben.

## Bloemengroet

Elke zondag gaat er een prachtige bloemengroet vanuit onze gemeente naar een gemeentelid. De ene keer zomaar als groet, een andere keer als felicitatie of ter bemoediging

bij ziekte of moeilijke omstandigheden. De ouderlingen geven soms namen van gemeentelieden door en ik kijk ook geregeld in het LRP om mensen te kiezen voor de bloemengroet.

Maar het kan natuurlijk gebeuren dat er mensen zijn die de bloemengroet een keer zouden moeten ontvangen waar ik geen weet van heb. Wanneer u iemand kent waarvan u vindt dat zij de bloemen zouden moeten krijgen laat het mij dan alstublieft weten. Zo kunnen we iedereen die het nodig heeft een keer verrassen.

### Tot Slot

Aan het begin van mijn bijdrage aan deze kerkklok vertelde ik over de Webinar waar ik aan deelnam. Ik heb het al eerder over klagen en hoop gehad. Bij het woord vernieuwen denken we juist in deze tijd aan alle veranderingen of vernieuwingen die zijn geïntroduceerd. De livestream, de digitale vergaderingen, de Sijpekerk-app en noem alles maar op. Maar vernieuwen heeft ook sterk met je persoonlijkheid te maken. Een mens kan vastroesten in gewoonten en gedrag. Dan kan het voorkomen dat dit door een bijzondere gebeurtenis faliekant op zijn kop komt te staan. Zo kunnen we de coronacrisis toch ook wel beschrijven. Het bezoek nog meer geminimaliseerd en er geldt in Nederland sinds zaterdag 23 januari zelfs een avondklok. Dit zet toch alles op zijn kop....of zet dit alles wel op zijn kop?

Nee! Praktisch gezien misschien wel, maar in geloof mogen we ervaren dat alles hetzelfde blijft. Dat is toch een prachtige vast basis die God heeft ingezet. Een maand geleden was het Kerstmis. Weer die basis van Gods liefde voor ons. De geboorte van zijn Zoon als mens. Voor ons. En als we het dan moeilijk hebben met alles wat er om ons heen gebeurt mogen we God vragen of Hij vernieuwing is ons wil scheppen.

Ik sluit af met het volgende lied;

*Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.*

*Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.*

*Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig Licht,  
van aangezicht tot aangezicht.*

Namens de kerkenraad,  
Anneke van Henten Scriba

### Bij de diensten

Op zondag 7 februari sta ik ingeroosterd om de dienst te leiden. Dit is een gezinsdienst. In deze dienst zal ook Daan Molenaar tot ouderling worden bevestigd. We lezen uit Johannes 6 een gedeelte van de lange rede waarin Jezus er over spreekt dat Hij het Brood des levens is. We lezen Johannes 6: 22-35, dat is het eerste gedeelte van deze rede. De tekst voor de verkondiging is Johannes 6:27. We moeten niet werken om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven.

*Ds. A. van Duinen.*

De diensten van begin januari stonden in het teken van de voorbereiding en de viering van het heilig avondmaal. Bij de voorbereiding luisterden we naar de gelijkenis van de rijke dwaas uit Lukas 12. Jezus Christus waarschuwt voor hebzucht en roept ons op om rijk te zijn in God, oftewel de trouw en de goedheid van de Heer als je grootste schat te beschouwen. Bij de viering lieten we onze gedachten bepalen door het gedeelte wat daarop volgt: Jezus Christus stelt dat in Hem de Vader ons het Koninkrijk heeft geschonken en daarom hoeven we ons geen zorgen te maken. Want door je zorgen te maken kun je nog geen meter aan je levensweg toevoegen. Bij de dankzegging stonden we stil bij wat Jezus Christus zegt over verantwoordelijkheid. Het is één van de scherpste gedeeltes uit de Bijbel: hoe meer jij weet over Gods Koninkrijk des te meer verantwoording ben je aan God schuldig. Voor mij was de grootste ontdekking in het gedeelte dat Jezus alles omdraait: de wederkomst is voor gelovigen geen vlucht uit de wereld, het zijn de duistere machten die moeten wijken. Komende zondag zijn Adré en Marja Lichtendonk bij ons te gast in de dienst. Eerder hebben we al een filmpje over hun werk in Bosnië gezien. Nu komen ze in de dienst vertellen wat er sinds die tijd gebeurd is en hoe ze deze periode ervaren. Bij het schrijven van dit kerkblad heb ik nog geen Bijbelgedeelte uitgekozen, maar ik zal proberen aan te sluiten bij de dingen die ze mij bij de voorbereiding vertellen.

*Ds. M. Roelofse*

### Gebedskring

We proberen het gebed gaande te houden. De gebedskring zou bijeenkomen op 8 februari, maar dat kan niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Als nieuwe datum hebben we nu gekozen maandag 15 februari om 19.00 uur bij fam. Prinsen, Oud-Loosdrechtsedijk 22. We hopen dat het tegen die tijd weer mogelijk is in kleine kring bijeen te komen.

### Pastoraat

#### In memoriam

Op 8 januari jl overleed op 92-jarige leeftijd

Anna Dorothea van Waveren. Annie heeft altijd in Oud-Loosdrecht gewoond. Zij kende het dorp en zij kende de mensen. Annie was gul en meelevend van aard. Bezoek was altijd welkom. Zij was een bekwaam naaister. Voor menigeen heeft zij in de loop der jaren kleren genaaid. Annie kon heel beslist zijn. Als zij ergens een mening over had, dan was het zó en niet anders. Op haar wens is in de liturgie van de afscheidsdienst een gedicht opgenomen dat haar vader haar gegeven heeft op 20 januari 1942. Haar vader schreef dat er een taak op haar lag te wachten: "Te leven, zoals God het wil". "Dan zal aan 't eind van 't levenspad...de Levenskroon je wachten". In de dienst lezen we uit Filippenzen 4. De woorden van Paulus: "weest in geen ding bezorgd", spraken haar aan. In het geloof mogen we in Christus' kracht onbezorgd door het leven gaan.

Annie heeft over de levensketting geschreven. Ze dankte daarin voor het vertrouwen, de liefde, de eerlijkheid, de oprechtheid en openheid die zij mocht ervaren in de periode van het 'samenzijn'. Zo blijven we ons Annie herinneren. We bidden dat de Here een ieder troosten zal die treurt vanwege haar overlijden.

*Ds. A. van Duinen.*

In de nacht van 20 januari is onverwacht overleden Ingrid Johanna Hollestelle. Inge woonde aan de Jan Steenlaan in Loosdrecht. De komende week zal de crematieplechtigheid plaatsvinden. Het was haar uitdrukkelijke wens om zo min mogelijk ruchtbaarheid aan haar heengaan te geven. Maar haar heengaan laat een lege plaats achter in onze gemeente en bij de broeders en zusters die ze hier had gevonden. We condoleren haar familie en vrienden en wensen hen Gods troost en nabijheid toe.

*Het pastorale team*

### Bedankje

Na een periode van ziekte, pijn, operatie en nu revalidatie bedanken we iedereen voor de blijken van medeleven uit de gemeente.

Met hartelijke groet van  
*Adrie en Hans de Rooij*

### Diaconie

#### Verantwoording van onze gaven:

December 2020: ontvangen collectegelden diaconie € 1.365,65, bestemd voor collecte kersttenties 13/12 € 200,-, overgemaakt naar de voedselbank € 200,- (24/12) overgemaakt naar Kinderen in de Knel € 200,- (25/12).

De diaconie heeft een gift ontvangen van mevrouw C. van Yperen-Querner. In overleg met de familie wordt deze gift besteed aan de bloemengroet, de kerstactie minima en de kersttenties in december voor alle gemeen-

teleden. Het college van diakenen is bijzonder dankbaar voor alle ontvangen giften.

### **Op 31 januari collecteren voor International Justice Mission**

Overall op de wereld zijn slaven het slachtoffer van misdadigers die meer waarde hechten aan geld dan aan mensenlevens. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door wetshandhavers, stelen de daders mensen en intimideren hen dusdanig dat zij niet meer terug durven te vechten. IJM gelooft dat deze slaveneigenaren de strijd niet mogen winnen. International Justice Mission is een georganiseerde groep van advocaten, donateurs, undercover medewerkers, maatschappelijk werkers en politici die met een bewezen aanpak een einde willen maken aan slavenhandel. IJM werkt samen met lokale autoriteiten om slaven te bevrijden en daders in de gevangenis te krijgen. IJM laat slaveneigenaren in de rechtbank vervolgen en zorgen dat dit een afschrikkende werking heeft voor andere slaveneigenaren, waardoor ze hun praktijken stoppen. Moderne slavernij kan nog in onze levens helemaal gestopt worden. Het enige dat IJM nodig heeft, is voldoende financiële middelen. Met uw hulp kunnen zij slaveneigenaren en mensenhandelaren in de gevangenis laten opsluiten, slaven bevrijden en hen alle steun geven die ze nodig hebben. Help u mee?

### **Op 14 februari collecteren we voor Inloophuis Wording in Hilversum**

Inloophuis Wording kan al jaren rekenen op een jaarlijkse financiële bijdrage vanuit onze gemeente. Helaas heeft het inloophuis de deuren moeten sluiten vanwege de Coronamaatregelen. Gelukkig blijkt het wel mogelijk voor de vrijwilligers van het inloophuis om op meer individuele en incidentele basis hulp en medewerking te verlenen aan diverse hulpvragen. Door een bijdrage met de opbrengst uit onze collecte kunnen de vrijwilligers van inloophuis Wording dit broodnodige werk ook in deze Coronatijd blijven uitvoeren. We bevelen genoemde collectes van harte bij u aan.

Hartelijke groet van uw diakenen, *Daan, Anneke, Erik, Trudy, Margot, Adrie, Petra*

### **Oud papier**

In de maand november is er met de papierauto 9.880 kilo oud papier opgehaald en in december 9.780 kilo.

*Wytse Lamme*

### **HVD**

#### **Verantwoording HVD:**

Ontvangen via Wilma Zuiderduijn:  
1x € 20,00 en 1x € 15,00.

Met vriendelijke groet,  
*Ans van Ingen*

### **ZWO berichten Opbrengsten**

De opbrengst van de zendingsbussen 4e kwartaal 2020 bedraagt € 772,80. De inhoud van de zendingsbussen - zowel contant als 'digitaal' gegeven, is bestemd voor het GZB Deelgenotenproject in Bosnië en Herzegovina.

In december ontvingen we € 55,00 t.b.v. Dorkas voedselactie en € 12,50 t.b.v. de Voedselbank. Deze giften zijn 30/12 overgemaakt aan genoemde instanties. Een gift van € 25,00 t.b.v. Lesbos is per abuis op onze rekening overgemaakt i.p.v. op die van de diaconie: dit bedrag overgemaakt naar de diaconie t.b.v. Lesbos.

### **Najaarszendingscollecte 2020**

De opbrengst van deze collecte bedraagt € 1.133,50 en is inmiddels overgemaakt naar de GZB, t.b.v. project Kerkgroei in India.

We zijn erg dankbaar voor deze opbrengsten, waarvoor alle gevers heel hartelijk dank!

### **ZWO Deelgenotenproject**

Adré en Marja Lichtendonk te gast in de Sijpekerk

Tijdens de ochtenddienst van zondag 31 januari zullen Adré en Marja Lichtendonk zich voorstellen aan de gemeente. Kort zullen zij iets vertellen over hun werk in Tuzla, in Bosnië Herzegovina. Na afloop zullen wij een door hen opgenomen filmpje op de website van de kerk plaatsen.

Hartelijke groet van de ZWO-commissie  
*Adrie Machielse, Hanny Schram,  
Marijke van Henten en Meta Drost*

### **Uit de pastorie**

Op 14 januari jl. was het 25 jaar geleden dat ik bevestigd werd in het ambt van predikant in de kerk van Reitsum door ds. W. Dekker. Ik werd toen predikant van een combinatie van 3 zelfstandige gemeenten, te weten Reitsum c.a., Burdaard-Jannum en Wänswert-Jislum. Voor wie het niet weet., deze gemeenten liggen iets ten zuiden van Dokkum. De gemeenten Burdaard en Wänswert zijn inmiddels samengevoegd. Er is op kerkelijk gebied veel veranderd in die 25 jaar. De krimp van de kerk is snel gegaan in die jaren. Er is veel tijd gestoken in het zoeken naar nieuw elan in het kerkelijk leven en naar toenemende betrokkenheid van gemeenteleden bij het kerkelijk gebeuren. Maar dit heeft niet kunnen voorkomen dat minder mensen dan voorheen zich kerkelijk betrokken weten. Toch zie ik met dankbaarheid terug op de jaren dat ik nu predikant ben. Het is een mooi en dankbaar werk om het evangelie te verkondigen, om de sacramenten te bedienen, om pastoraal werk

te verrichten en de gemeente behulpzaam te zijn bij de geloofsopbouw. Vanwege de coronabeperkingen voltrok het jubileum zich grotendeels in stilte. Ik wil een ieder bedanken voor de manier waarop aan mij en mijn vrouw Cora gedacht is in deze dagen. Hartelijk dank voor alle attenties, in welke vorm dan ook, die wij hebben ontvangen.

Met hartelijke groet,  
*A. van Duinen.*

### **Uit de pastorie**

Een avondklok, alleen het woord al: ik ken de het alleen uit de tweede wereldoorlog. Eén van mijn broertjes stuurde me zelfs via Whatsapp een 'nacht ausweis' uit het familiearchief op. Dat kon ik gebruiken als ik na een avonddienst niet op tijd thuis kon komen. Hij was echter maar geldig tot april 1945. Inmiddels heb ik de moderne versie, onderkend door de voorzitter van onze kerkenraad. Wat ik vooral wil zeggen is: het is toch wel een hele gekke gewaarwording dat een groot deel van Nederland verplicht binnen moet blijven. Niet dat er in de praktijk heel veel veranderd, er mocht al niet zoveel, en zeker in deze tijd van het jaar ga je 's avonds sowieso niet voor je plezier naar buiten. Maar het voelt voor velen toch als weer een stapje terug, een nederlaag zelfs ten opzichte van het virus. Het valt me op dat er veel in termen van strijd wordt gesproken deze dagen. Alsof het toch een soort van oorlogstijd is: we hebben het over zorghelden en de strijd tegen het virus. Ik weet niet of ik dat nu de meest gelukkigste metafoor vind. Als je ziek wordt en overlijdt heb je dan verloren? Dat is in ieder geval niet een heel erg Bijbelse manier van spreken. Jezus Christus zegt dat sinds Zijn opstanding de dood is overwonnen, en dat wie heengaat in geloof thuis mag komen bij Hem. Ik heb in deze tijden meer aan de vertrouwde woorden van de psalmen. Daarom deze keer als gepeperde uitspraak een paar verzen uit Psalm 130, zeker met een avondklok en het verlangen wat we allemaal hebben naar het einde van deze pandemie, bijzondere woorden: 'Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer! Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer! (Psalm 130:6-7).'

In Christus verbonden,  
*Ds. M. Roelofse*

### **Inleveren kopij De Kerkklok**

Inleveren kopij zaterdag 13 februari 2021  
bij Wytse Lamme, wlamme@hotmail.com