

De Kerkklok

Kerkblad voor de Hervormde Gemeente Loosdrecht

Zaterdag 9 januari 2021

1ste Jaargang nummer 1

Verschijnt zaterdags om de drie weken

Redactie: Wytse Lamme, wlamme@hotmail.com

Kopij Kerkklok: zaterdag 23 januari 2021 naar: wlamme@hotmail.com



Protestantse
Kerk

Rust als doel

'Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnen gegaan in Zijn rust, vind rust na zijn werk zoals God na het Zijne.' (Hebreeën 4:9-10)

Stilte is een luxe en wordt steeds zeldzamer: zelfs tijdens een lockdown is de drukte nooit ver weg. Je zult maar een baan hebben én thuisonderwijs moeten geven, of een eigen bedrijf en de zaak draaiende proberen te houden, misschien is het drukker dan ooit omdat mensen opeens massaal jouw producten afnemen, misschien is het helemaal stilgevallen en zoek je voortdurend naar nieuwe mogelijkheden. Je hoeft overigens geen gezin of eigen zaak te hebben om druk te zijn: er is altijd wel iets wat om je aandacht vraagt. De nieuwste ontwikkelingen in de strijd met het virus of allerlei berichtjes op je telefoon die om je aandacht vragen. Het is een zegen al die nieuwe vormen van communicatie, maar je moet oppassen om niet overprikkeld te raken. Er is altijd wat te kijken en altijd wat te doen, om rust te vinden moet je keuzes maken en dat lukt gewoon niet altijd.

Rond de jaarwisseling hebben we geluisterd naar een gedeelte uit Hebreeën. De schrijver maakt daar een vergelijking tussen de kerk en het volk Israël. Zoals zij op weg waren naar het beloofde land Kanaän, zo zijn wij op weg naar het Koninkrijk van Jezus Christus. Hij heeft het dan vooral over de gebeurtenissen bij Massa en Meriba waar de stammen in opstand komen tegen God en Hij zweert dat zij Zijn rust niet binnen zullen gaan. De schrijver, of beter kun je zeggen: de Heilige Geest legt daarmee een verband tussen rust en de toekomst waar we als kerk naar op weg zijn. Ook uit deze dreigende woorden kun je concluderen dat het Koninkrijk alles met rust heeft te maken, rust zoals God die nam na de schepping: sabbatsrust. Na zes dagen hard werken kijkt Hij met voldoening naar het resultaat en geniet van al het moois dat Hij tot stand gebracht heeft. Het is misschien een wat merkwaardige vergelijking, maar ik moet daarbij denken aan zo'n zaterdag klussen met

mijn broertjes. Om een uurtje of vier besluit je dat het genoeg is geweest, klopt het stof uit je kleren en pak een biertje. Daar hoort een diep gevoel van rust en tevredenheid bij, tenminste als alles gegaan is volgens plan. Aan dat gevoel moet je denken als God het heeft over de rust die Hij ons in het vooruitzicht gesteld heeft. Het is een state-of-mind, een geestesgesteldheid, een diepe vrede die volgt op een inspanning. En die inspanning is volgens de schrijver van Hebreeën het proberen te bereiken van die rust zoals Israël het beloofde land. Hij schrijft: laten we alles op alles zetten om die rust te bereiken, opdat we niet zoals de woestijngeneratie achter moeten blijven in de wildernis.

Rust vinden is dus iets waar je je voor in moet zetten, en dat geldt niet alleen voor die rust die op je wacht in het hemels Koninkrijk, maar ook voor die rust waar we in onze moderne samenleving zo naar kunnen snakken. Het vraagt om keuzes, bijvoorbeeld om niet je mobieltje het ritme van je dag te laten bepalen, of ook als je vanuit huis werkt op een

gegeven moment een punt erachter te zetten. Keuzes, zoals je niet mee laten sleuren door de waan van de dag door ieder nieuwsbericht te volgen, of op je eerste gevoel af te gaan. Maar als je echte rust wilt vinden zul je vooral bij God moeten zijn, en dus tijd moeten stoppen in de relatie met Hem. Het mooie aan het geloof is dat je weet dat het niet staat of valt met jou en de dingen die jij doet, maar dat je leeft uit genade en gedragen wordt door Zijn zegen. Zelfs als dingen in het leven mislukken of als water door je handen heen glijpen mag je geloven dat de Heer aanvult wat aan ons ontbreekt. Voor Hem is het waardevol wat wij doen of laten in Zijn Naam. Misschien kijken anderen daarover heen, maar God dus niet. En als Hij er dankbaar op terugkijkt, dan mag jij dat ook. Ook op het afgelopen jaar, ondanks dat er misschien veel niet mogelijk was of anders liep. Ik wens u toe dat u op die manier terug kijkt op 2020 en met die state-of-mind het nieuwe jaar in mag gaan: wie gelooft, de Heer volgt, vindt rust na zijn werk, zoals God na het Zijne.

Ds. M. Roelofse

Elk huis heeft zijn bouwer, God is de bouwer van alles.

Hebreeën 3:4



Predikanten: Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrechtsedijk 235,1231 LX
tel035-5823263, email a.vanduinen@filternet.nl
Ds. M. Roelofse, Nieuw-Loosdrechtsedijk 154, 1231 LC,
tel 06-6315274, emailpredikant@sijpekerk.nl
Preses: René Schouten van der Velden, tel 035-5821472
Scriba: Anneke van Henten, tel 035-5828787, email scriba@sijpekerk.nl
Correspondentieadres: Postbus 139, 1230 AC Loosdrecht
Kerkgebouwen: Oud-Loosdrechtsedijk 230 en Nieuw-Loosdrechtsedijk 171
Kerkauto: Daan Aalberts, tel 06-12963185
Bankrekening Diaconie: NL18RABO 0336 9002 28
Bankrekening Kerkrentmeesters: NL 13 RABO 0373 7097 81
Bankrekening ZWO: NL 58 RABO 0373 742 630 t.n.v Diaconie Hervormde Gemeente inzake ZWO
Abonnementen en administratie Kerkklok: Margriet Aalberts, tel 035-5823204
Kerkdiensten: te beluisteren via www.kerkomroep.nl en te zien via Youtube, onder Sijpekerk Loosdrecht
Website: www.sijpekerk.nl



Diensten in de Sijpekerk

Zondag 10 januari

10.00 uur: ds. M. Roelofse
Vorbereiding Heilig Avondmaal
Geen kinderopas
Geen kinderkerk
18.30 uur: ds. W. Markus, Bergschenhoek
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Gert Dorland en Johan de Rooy

Zondag 17 januari

10.00 uur: ds. M. Roelofse
Viering Heilig Avondmaal
Geen kinderopas
Geen kinderkerk
18.30 uur: Ds. M. Roelofse
Uitgangscollecte: St. De Schuilplaats
Koster: Jacob Mur

Zondag 24 januari - Jeugddienst

10.00 uur ds. M. van Dam, IJsselmuiden
Geen kinderopas
Geen kinderkerk
18.30 uur: ds. A. van Duinen
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Jos van Gelder en Monique Renes

Vanuit de kerkenraad

Namens de kerkenraad wil ik u allen een door God gezegend nieuwjaar toewensen. Dat we als gemeente elkaar in de loop van het jaar weer meer en meer mogen ontmoeten. In de kerk, op de kringen, de jeugdclubs, de catechisaties, de gemeenteavonden, bij huisbezoeken en spontane ontmoetingen bij de uitgang van de kerk. Ds. van Duinen preekte op Nieuwjaarsdag naar een vers uit Psalm 119: 'Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.' Als we zo op weg gaan mogen we erop vertrouwen dat het ook dit jaar een goed jaar wordt. Aan het begin van een nieuw jaar en terugkijkend op een wel heel bewogen jaar is het duidelijk dat we nog even moeten volhouden. De coronacrisis nog altijd niet voorbij en juist afgelopen dagen werd er gesproken over

code zwart. Geel, oranje en rood kwamen al meerdere keren voorbij. Maar code zwart lijkt nu op ons af te komen. Dat zou kunnen betekenen dat zieken niet meer opgenomen kunnen worden in een ziekenhuis omdat er geen mogelijkheid meer is om de patiënten te verzorgen. Ook in onze gemeente zijn de laatste tijd meerdere besmettingen opgetreden. Dit heeft grote impact op gezinnen en families. Quarantaine, testen, wel naar buiten of niet naar buiten, wel bezoek of geen bezoek. Kortom onzekerheid. In het ND las een artikel over een boekje 'God en de pandemie' van Tom Wright. Een kleine passage sprak mij aan: "het moderne westerse christendom loopt het gevaar te geloven dat mensen altijd blij moeten zijn, en als ze dat niet zijn, dat er dan snel een oplossing moet komen. Want anders kun je niet geloven. We kunnen beter opnieuw leren klagen. Als dit jaar ons iets leert, is het, hoop ik dát. Je nood bij God leren klagen, dat is: bidden zonder oplossing, geen antwoord weten, pijn kunnen lijden in de aanwezigheid van God. We hebben in de Bijbel een heel boek dat zo heet: Klaagliederen. Dat zijn wij vrijwel verleerd."

In de afgelopen maanden werd hier door één van onze predikanten over gepreekt. In een goede relatie mag je ook naar elkaar klagen. Dat hoort bij een gezonde liefdevolle relatie. En dan door het klagen heen mogen wij rekenen op Gods liefde en bijstand. De moeite blijft maar door het bij God te brengen worden we getroost en mogen we in alle rust het einde van deze periode verwachten. Wat een vreugde zal dat geven.

Verkiezing ambtsdragers

Op woensdag 30 december heeft de kerkenraad vergaderd. Het was een korte agenda omdat het een extra (digitale) bijeenkomst was t.b.v. de invulling van de twee vacatures voor ouderling. Geïnspireerd door een gedeelte uit 1 Timotheüs 3 hadden we een goede vergadering. Zoals in de afkondiging van zondag 3 januari is bekend gemaakt,

heeft de kerkenraad mede dankzij uw aanbevelingen de volgende broeders in het ambt mogen benoemen: Als ouderling voor sectie 7 broeder Daan Molenaar. Als ouderling voor de sectie 8 en 9 - Emtinckhof en Beukenhof - broeder Jan van 't Hof.

Deze broeders hebben tot en met zaterdag 9 januari de tijd om aan te geven of zij hun benoeming aannemen. Hun antwoord zal dan ook in de diensten van zondag 10 december bekend gemaakt worden. Wij wensen hen wijsheid en bovenal Gods leiding toe bij het nemen van deze beslissing en wij vragen u deze broeders op te dragen in uw gebed.

Kerkenraadsvergadering

Afgelopen woensdag 6 januari heeft de voltallige kerkenraad opnieuw vergaderd. Een agenda karakteristiek voor het begin van een nieuw jaar. Het moderamen werd gekozen en de samenstelling van de Kleine Kerkenraad werd vastgesteld. Het preekrooster voor 2022 moest worden vastgesteld. Ja u leest het goed; dit rooster is alweer helemaal gevuld. Wat een zegen dat we ook dan nu al mogen weten dat er alle zondagen en de dagen horend bij het kerkelijk jaar predikanten in 2022 in de Sijpekerk willen en kunnen komen preken. De begrotingen van de diaconie en de kerk moesten worden vastgesteld. Het is jammer dat ook dit weer een ontmoeting via de computer moest zijn. Hoe fijn zou het zijn geweest als we elkaar de hand hadden kunnen drukken. Maar dit houden we tegoe. Geduld is een vrucht van de Geest en daar mogen we ons in oefenen.

Kopij Kerkklok

Zoals u wellicht weet stopt de gemeente van Baambrugge met hun aandeel in de Kerkklok. Zo blijft alleen Loosdrecht over. Voor onze gemeente verzamelden Dik en Tineke Mur - v.d. Berg de kopij en dit werd dan later door Wytse met de kopij van Baambrugge bij elkaar gevoegd en opgemaakt naar de drukker gestuurd. Vanaf heden gaat er een

schakel tussenuit. Wytse Lamme zorgt in het vervolg voor de kopij voor de Kerkklok. Dus wanneer u/jij iets geplaatst wilt hebben in de Kerkklok dan moet dit gestuurd worden naar: wlamme@hotmail.com

Dik en Tineke hebben dit stukje gemeentewerk in het voorjaar van 2016 overgenomen van Gerie Meijers. Zij hebben dit met veel plezier gedaan. Ik kan u verzekeren; drie weken zijn snel voorbij en om alles passend en netjes gedrukt te krijgen is een hele klus. Dik en Tineke: heel hartelijk bedankt voor alle uren die jullie hieraan hebben besteed.

Tot Slot

In de vorige kerkklok schreef al over Psalm 42 een psalm van hoop. Het is een vrijmoedige klagende dichter. Hij schrijft immers: 'tranen heb ik onder 't klagen tot mijn spijze dag en nacht'

Maar van lieverlee verandert de toon van de dichter en ik zou u allen willen aansporen klaag bij God en stel dan onvoorwaardelijk uw hoop op Hem.

*O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
 Waartoe zijt g' in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder;
 Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
 Menigwerf heeft Hij uw druk
 Doen verand'ren in geluk;
 Hoop op Hem, sla 't oog naar boven;
 Ik zal God, mijn God, nog loven.*

Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegend 2021.
Anneke van Henten, Scriba

Heilig Avondmaal

De collecte, op 21 januari 2021, zal ten goede komen aan de Christelijke Hulpverlening de Schuilplaats.

Kunt u zich voorstellen dat u ooit hulpverlening nodig heeft? Eén op de tien mensen heeft psychische problemen. Stichting Schuilplaats biedt inmiddels al 35 jaar psychosociale hulpverlening om mensen met psychische of relationele problemen te helpen. Medewerkers van de Stichting begeleiden mensen die vastgelopen zijn (relatie/identiteitsproblemen, verslaving, depressiviteit, jeugdproblemen) en helpen hen weer op weg om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is met alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp bij de Stichting vragen. Vakkennis en deskundigheid worden ingezet om in samenwerking met lokale kerken deze hulpzoekenden te begeleiden in hun psychosociale problemen. Christelijke hulpverlening vanuit een zegenrijk fundament. Dat is de drive voor "Schuilplaats".

Commissie Incidentele Acties

Kerkgebouw Oud-Loosdrecht

Zoals u al in de Nieuwsster hebt kunnen lezen is er een overeenkomst gesloten met de Stichting LichtBaken Loosdrecht inzake het kerkgebouw in Oud-Loosdrecht. Wij zijn dankbaar dat de eerste stap naar het door ons beoogde doel is bereikt. Namelijk: de invulling van het gebouw met cultureel, maatschappelijke en ambachtelijke doeleinden en daarnaast de mogelijkheid voor rouw- en trouwplechtigheden. Dit is precies wat wij altijd beoogd hebben vanaf het moment dat de beslissing was genomen om de diensten te laten plaatsvinden in de Sijpekerk. Deze Stichting zal dit kalenderjaar de nodige financiële middelen moeten vergaren om aan hun verplichting jegens ons te kunnen voldoen. Wij ondersteunen dan ook graag de acties die zij zullen gaan houden en roepen u allen op om dat ook te doen. Mocht dit niet lukken voor het einde van 2021, dan zal helaas de overeenkomst worden ontbonden en zal er opnieuw een procedure opgestart moeten worden voor nieuwe gegadigden, waarbij onze doelstelling helaas losgelaten wordt. In het bericht van de Nieuwsster wordt, ten onrechte, gesproken over de verkoop van de pastorie in Oud-Loosdrecht. Dit is niet correct en zal in een volgende uitgave worden gerecificeerd.

De commissie herbestemming kerkgebouw Oud-Loosdrecht

Dank

Wij willen u bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en uw gebed voor herstel van corona waar vooral Geert en Jan in mindere mate mee te maken hadden. Wij zijn u zeer dankbaar dat u zo met ons meeleefde.

Met vriendelijke groet, *Jan en Geert Veraar*

Bij de diensten

Ik hoop in de avonddienst van 24 januari a.s. voor te gaan. In deze dienst staan we stil bij het gesprek van Jezus met Nicodemus (Johannes 3). In vers 3 antwoordt Jezus aan Nicodemus: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Daarover zal het gaan. Wat bedoelt Jezus met opnieuw geboren worden?

Ds. A. van Duinen

Soms is een kerkblad al voor het verschijnen ingehaald door de actualiteit. Het vorige nummer was nog niet gedrukt of er volgden maatregelen die een aantal mededelingen in deze rubriek achterhaald maken. Voor de komende zondagen staat er in ieder geval een viering van het heilig avondmaal op het rooster. Aanstaande zondag willen we ons in de morgendienst voorbereiden, waarna op zondag 17 januari het avondmaal bediend wordt. Opnieuw zal dat voor het grootste deel van ons vanuit huis zijn, niet optimaal, maar wel de mogelijkheid om toch bij brood en wijn

de dood van de Heer voor onze zonde te gedenken. Rondom de viering wil ik met u de gedeeltes lezen die volgen op wat Marcelle van Schoonhoven in de gezinsdienst heeft behandeld: Lukas 12. Bij de voorbereiding luisteren we naar de verzen 13 t/m 21 waar Jezus een gelijkenis vertelt van de rijke dwaas. Bij de viering van het avondmaal lezen we de verzen 22 t/m 34 waar Jezus ons oproept om niet bezorgd te zijn. En bij de dankzegging 's avonds wil ik met u stil staan bij de verzen 35 t/m 40 waar het gaat over waakzaamheid.

Ds. M. Roelofs

Jeugddienst: Goed verhaal.. ..Lekker kort!

Op 24 januari 10:00u staat de volgende jeugddienst gepland, dit keer over een goed verhaal.. lekker kort. In de bijbel staan veel lange verhalen, maar dit keer willen we een heel kort verhaal met elkaar bespreken (MAND!). Heb jij een idee op welk bijbel gedeelte wij doelen, stuur je antwoord in via één van de socials. We willen nadrukkelijk de jeugd uitnodigen voor de fysieke dienst in de kerk. Meld je aan via scriba@sijpekerk.nl of tune in via de livestream! Namens de jeugddienst commissie: tot de 24e!

Gebedskring

In de gebedskring zal weer gebeden worden op 11 januari om 19.00 uur bij fam. Prinsen, Oud-Loosdrechtsedijk 22.

Pastoraat

Mevr. A.M. de Rooij-Machielse (Oud-Loosdrechtsedijk 109), onderging een rugoperatie. Door deze operatie zijn de pijnklachten grotendeels verdwenen. In het ziekenhuis heeft ze echter een bacterie opgelopen. De behandeling tegen deze bacterie is aangeslagen. Er zijn verschillende gemeenteleden die besmet zijn met het coronavirus. Voor zover bekend zijn de klachten bij deze gemeenteleden betrekkelijk mild van aard. We hopen dat geen verdere besmettingen op zullen treden en herstel van de klachten op mag treden.

Uit de pastorie

De jaarwisseling ligt weer achter ons. Om de zorg verder te ontzien, vanwege corona wordt er in de zorg onder druk gewerkt, was een vuurwerkverbod afgekondigd. Op nieuwjaarsdag zag ik op straat minder vuurwerkrestanten dan andere jaren. Er is minder vuurwerk afgestoken. Dat is ook het landelijke beeld. Toch viel mij op hoeveel vuurwerk er bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar nog werd afgestoken en dat was voor een deel zwaar vuurwerk. Waar kwam al dat vuurwerk vandaan, vroeg ik mij af. Men zal het toch ergens op de kop hebben getikt. Het valt kennelijk niet mee het traditionele patroon van vuurwerk afsteken

rond de jaarwisseling te doorbreken, ook al waren er hele goede redenen om dat dit jaar wel te doen. Ik hoop dat het toch zover komt dat het afschieten van vuurwerk tot het vreden gaat behoren. Zijn er geen creatievere manieren te bedenken om oud en nieuw te vieren? Het aantal gewonden als gevolg van vuurwerkletsel was dit jaar lager dan vorige jaren. Dat is winst. Ook is het afschieten van vuurwerk zeer vervuilend. Het aantal deeltjes fijnstof in de atmosfeer neemt er door toe. Voor de luchtkwaliteit en daarmee voor onze gezondheid is dat niet gewenst. Ik wil u, mede namens mijn vrouw, bedanken voor alle goede wensen rond kerst en oud en nieuw, welke wij van u, in welke vorm dan ook, mochten ontvangen. Wij hopen dat het een goed jaar zal worden. We hebben nu nog met beperkingen te maken. Wij hopen met u dat in de loop van het jaar het leven weer wat meer zijn gewone gang kan gaan.

Met hartelijke groet, *A. van Duinen*.

Uit de pastorie

Ondanks alle maatregelen hoop ik dat u goede feestdagen heb gehad. Het was een wat intiemere kerst dan we gewend zijn, maar hopelijk leverde dat ook goede gesprekken. Het zit niet altijd in de hoeveelheid mensen die je ziet, maar in de kwaliteit van de ontmoeting. Soms helpt het om zaken net even van een andere kant te bekijken. Tegelijkertijd snap ik ook dat dit niet altijd lukt, voor mij is het best lastig om alweer zolang voor een nagevoel lege kerk te preken. Ik weet dat u aan de andere kant van de camera zit, maar ik mis het samen zingen, het zien van uw gezicht en het proeven van hoe iets valt als je het evangelie in de gemeente legt. Iets anders: Vaak hoor je zeggen dat de mensen om ons heen

ons verwijten dat we als kerken nog steeds bij elkaar komen voor een dienst. Dat begrijp ik als dat vanuit zorg is voor een verdere verspreiding van het virus. Maar voor mijn gevoel is het vaker nog een vorm van jaloezie: waarom mogen zij wel naar de kerk, maar ik niet naar het theater of naar een voetbalwedstrijd. Alsof een kerkdienst een vorm van entertainment is en zingeving in tijden van crisis niet net zo noodzakelijk is als de wekelijkse boodschappen. Ik liep daar op oudejaarsavond wat over te mijmeren op weg naar de kerk toen ik ingehaald werd door een fietser. Het was donker en ik kon niet precies zien wie het was, hij fietste in ieder geval de kerk voorbij, maar niet voordat hij me een gezegende dienst en een goed nieuw jaar gewenst had. Dat deed me goed, voor mij was hij even die andere stem in de wereld: die ons het gemeente-zijn van harte gunt en iets begrijpt van hoe belangrijk dat is. Tot slot een gepeperde uitspraak om nog eens over door te denken: 'wij zijn geen christenen opdat er een kerk kan zijn, er is een kerk opdat wij christenen zijn (H. Thielicke)'

In Christus verbonden, *Ds. M. Roelofse*

Kerkrentmeesters

Ontvangen collecten in de maand december. Tijdens de diensten € 357,25 Per bank ontvangen aan overschrijvingen en tikkies € 1.839,25 Een gift ontvangen van mevr. C. van Yperen-Querner. In overleg met de familie is deze gift besteed aan aanpassingen van het geluid in de kerk. Zie hiervoor de vorige kerkklok. Voor al uw giften heel hartelijk dank.

Kerkbalans 2021

De actie kerkbalans zal worden gehouden

van 16 januari t/m 30 januari. Het thema dit jaar is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Bij het bezorgen, in de week vanaf 18 januari, wordt de envelop in de brievenbus gestopt. Op de envelop zal vermeld worden wanneer deze weer wordt opgehaald bij u. Geef u de voorkeur aan om de antwoord envelop zelf bij de vrijwillig(st)er te brengen of desnoods bij één van de kerkrentmeesters schrijf dan wel uw naam op de antwoortenvelop. Heeft u uw bijdragen al voldaan voor 2021 dan hoeft u geen actie te ondernemen. U ontvangt wel de folder. Voor alle vrijwillig(st)ers wordt een uitgebreide brief bijgevoegd.

Invullen toezeggingsformulier.

Bij betaalwijze heeft u twee mogelijkheden. Wilt u een automatische incasso afgeven dan kruist u het eerste rondje aan. U geeft dan toestemming aan de Hervormde gemeente Loosdrecht, in dit geval de penningmeester, om een bedrag van uw rekeningnummer te incasseren. U geeft op het toezeggingsformulier aan in welke maand(en) welk bedrag wordt afgeschreven. Als u hiervan gebruik wilt maken dan moet u ook uw handtekening zetten. Hierbij is het belangrijk dat uw bankrekeningnummer juist is ingevuld. U hoeft zelf geen betaling te doen. Wilt u zelf uw bijdragen betalen, bijvoorbeeld (periodieke) overschrijving dan kruist u het tweede rondje aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ina van der Vliet. Telefoonnummer (035)-5821762. Voor email adres zie de jaargids.

Uw kerkrentmeesters: *JanPeter van Herk, Edo Loenen, Bram Schouten v.d. Velden, Willem Veraar, Gert Jan Verhoeven, Ina van der Vliet en Marlies Wendt.*

Algemeen nieuws

Nieuwjaarsboodschap: Een offline jaar gewenst!

De kerk heeft een steile leercurve doormaakt als het gaat om online presentie. Niet alleen kerkdiensten werden voortaan met beeld gestreamd, maar er werd gevlogd, podcasts gemaakt, creatieve kerstfilms online gezet en prachtige muzikale 'samenzangvideo's' gecomponeerd.

Ook de dienstenorganisatie herpakte zich snel en organiseerde het online Petrus Festival met een Protestantse Lezing door minister-president Mark Rutte, een online Landelijke Diaconale Dag en eindelijk veel webinars waar mensen ervaringen konden delen over kerk-zijn in tijden van corona. En in het nieuwe jaar start het moderamen met online colleges voor synodeleden, predikanten en kerkelijk werkers.

Natuurlijk is het prachtig wat we online neerzetten. En hopelijk is het waar dat het meer mensen trekt dan voorheen. Die geluiden hoor je her en der en dat stemt me hoopvol. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we het echte menselijke contact niet uit het oog verliezen. Daarom zijn we samen met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief #Nietalleen gestart. Praktische hulp of een luisterend oor voor mensen die dat kunnen gebruiken. Een initiatief waar zelfs Koningin Máxima haar waardering voor uitsprak. Het was ook een heftig jaar. Corona hield ons in de greep. Door de steeds veranderende corona maatregelen werd er een groot beroep gedaan op uw flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Dank daarvoor!

Het goede van de online presentie van kerk-zijn moeten we zeker behouden. Het opent

nieuwe mogelijkheden naar wellicht ook nieuwe mensen. Maar daarnaast wens ik u (en mezelf) vooral een offline jaar toe.

Want ik wil weer op bezoek bij u. De dienstenorganisatie kan niet goed functioneren als niet helder is wat er speelt in het land. En voor een gesprek over vreugden, maar zeker ook over zorgen in de gemeente, is echt contact nodig. Elkaar in de ogen kijken. Wat langer doorpraten. Voelen wat de ander bedoelt. En dat lukt niet goed met een beeldscherm ertussen. En het meest van alles hoop ik dat we in 2021 weer 'gewoon' naar de kerk kunnen. Zonder bang te zijn dat je elkaar besmet. Lekker samen zingen. Naast elkaar in de banken schuiven. Koffie drinken achteraf.

Een gezegend 2021 gewenst!

Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie en Kerk in Actie