

Hervormde gemeente te Nieuw-Loosdrecht

BELEIDSPLAN 2014-2018



Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 12 juni 2014

Voorwoord en doel

Er gebeurt gelukkig veel in onze gemeente. Naast de zondagse erediensten vinden er tal van doordeweekse activiteiten plaats. Veel gemeenteleden participeren hier in. Het aanbod is zo divers dat er voor ieder wel iets is waar hij of zij aan mee kan doen.

Keerzijde van deze veelheid van activiteiten is dat de samenhang tussen de activiteiten (soms) ontbreekt. Het geeft een gevoel van los zand. We weten niet van elkaar wat waar gebeurt, waar de nadruk op ligt óf waar we ons op concentreren. De dwarsverbanden tussen de verschillende activiteiten ontbreken te veel. Zo lijkt de gemeente soms op een hoop stenen die wel voor de bouw bestemd zijn maar waar niet constructief mee gebouwd wordt. Bovendien is het niet uitgesloten dat we bepaalde activiteiten missen. Voor de stenen die nodig zijn voor de bouw ontbreekt het cement.

Voor u ligt een beleidsplan dat anders van opzet is dan de gebruikelijke beleidsplannen. In onze voorgaande beleidsplannen waren (zo mogelijk) alle kerkelijke activiteiten en groepen opgenomen met elk een eigen beleid. Door deze veelheid van activiteiten bleek het moeilijk om het overzicht te behouden. Dit beleidsplan bestaat uit hoofdlijnen die door de hele gemeente als leidraad kunnen worden gehanteerd.

Dit beleidsplan wil mogelijkheden bieden om meer verbindingen te leggen. Daarvoor is een gezamenlijk bouwplan noodzakelijk. Als de verschillende activiteiten door een gezamenlijke visie gedragen worden, zal er meer waardering voor elkaar, meer betrokkenheid naar en van de gemeente komen. Hopelijk ontstaat er dan meer zicht op de taak die de gemeente kan vervullen binnen ons dorp.

Daarnaast kan er door de werkgroepen binnen onze gemeente een eigen beleid, passend binnen dit beleidsplan, geformuleerd worden.

Drijfveer en doel

De gemeente wil in haar doen en laten gelovig en vertrouwend Jezus volgen, onze Verlosser en opgestane Heer. We zijn een gemeenschap die leeft van en uit Gods liefde in Christus. We willen daarom in die liefde samenleven en daarvan naar binnen en naar buiten getuigen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarbij staat het verlossend werk van Christus Jezus centraal.

Dit missionstatement moet breed in de gemeente gedragen worden. Alle groepen in de gemeente bespreken dit statement en proberen het handen en voeten te geven. Zo worden de activiteiten aan dit uitgangspunt getoetst en wordt er gewerkt aan de beoogde gezamenlijkheid. Wat te weinig door dit uitgangspunt gedragen wordt, moet worden bijgesteld of afgeschaft.

Activiteiten

Als gemeente van Christus Jezus vinden wij 5 activiteiten belangrijk, te weten

Activiteit 1. Verkondiging, gebed en lofzang

Voor de verkondiging van het evangelie staan de erediensten centraal. In de samenkomsten van de gemeente is de verkondiging het belangrijkste onderdeel van waaruit de genade van Christus wordt bediend. Binnen de eredienst neemt de aanbidding en lofprijzing tezamen met het gebed en de zegen een belangrijke plaats in. Met name in de ochtenddiensten dient aandacht voor de kinderen een rol te spelen.

Via de verkondiging wordt het Woord van God voor de gemeente bediend vanuit de Bijbel. Daarin staat de verzoening met God door het verlossende werk van Christus Jezus centraal, dat gesymboliseerd wordt in de bediening van de Heilige Doop en viering van het Heilig Avondmaal.

Activiteit 2. Geloofsoverdracht

In eerste aanleg gaat dit voornamelijk om de overdracht van het christelijk geloof van generatie op generatie zoals dit de eeuwen door heeft plaatsgevonden.

De vormen van geloofsoverdracht zijn in de loop van de tijd veranderd. Het verplichtend karakter is in de laatste decennia afgenomen maar het belang van geloofsoverdracht wordt als wezenlijk gezien.

In eerste instantie richt de geloofsoverdracht zich op de kinderen binnen onze gemeente.

Tevens is het streven dat de ouders worden ondersteund, bv. door middel van cursussen geloofsopvoeding.

In tweede instantie wordt via de Alphacursus ook het geloof overgedragen op mensen die in hun jeugd niets of weinig hebben meegekregen van het geloof of het geloof hebben losgelaten.

Activiteit 3. Vorming en toerusting

De activiteiten die onder dit doel vallen zijn gericht op die leden van de gemeente voor wie het geloof al een wezenlijke rol speelt.

Het gaat daarbij om het versterken en verdiepen van het geloof waardoor onze gemeenteleden als levende bouwstenen kunnen functioneren binnen het koninkrijk van God op aarde. Het functioneren in onze seculariserende samenleving vormt daarin een steeds groter wordende uitdaging.

Activiteit 4. Zorg voor elkaar

Kenmerkend voor de gemeente van Christus Jezus is dat pastorale zorg wordt verleend. Deze taak wordt voornamelijk vervuld door predikant en ouderlingen, ondersteund door de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) en pastoraal medewerker(s). De gemeenteleden vervullen ook een belangrijke taak in de "zorg naar elkaar". Wellicht kan de gemeente hier meer voor toegerust worden. Vanuit de kerkhistorie vervult de diaconie een centrale rol bij het bieden van hulp, zowel binnen de eigen gemeente als plaatselijk en mondiaal. Deze hulpverlening bestaat uit missionaire activiteiten (evangeliserende) en diaconale (hulpverlenende) activiteiten. Het verstrekken van hulp gebeurt zonder aanzien des persoons. Wel wordt er op gelet dat de kanalen waarlangs hulp wordt verleend, passen binnen de opdracht van Christus om in liefde naast onze medemens te staan.

Activiteit 5. Betekenis voor de wereld / ons dorp

Vanouds gaven de kerken richting aan de inrichting van de eigen samenleving en boden via missie en zending hulp aan de (derde) wereld. In de eigen samenleving vermindert de invloed van de kerken in snel tempo en kerk en geloof worden in het openbare leven zelfs als irrelevant bestempeld.

In dit geheel van veranderende omstandigheden ligt een enorme uitdaging als kerk en gelovigen weer relevant te worden voor onze maatschappij, zowel plaatselijk als landelijk. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat het evangelie van Christus tot voor kort zeer relevant gevonden werd en dat het buiten Nederland/West Europa nog steeds zo is.

We willen zoeken naar wegen om in onze plaatselijke omgeving dienstbaar en zichtbaar te zijn. Hiermee kunnen wij ons relevant maken en wegen openen om het evangelie weer onder de mensen te brengen.

Speerpunten

In onze gemeente zijn diverse organisaties en activiteiten te onderscheiden welke we in de volgende 5 **speerpunten** hebben verdeeld :

- Erediensten
- Kerkenraad
- Jeugdwerk & Catechese
- Het geloofsgesprek
- Het getuigenis

Speerpunt 1. Erediensten

Elke zondag wordt er 's morgens en 's avonds een eredienst gehouden. Tevens zijn er erediensten op de christelijke feestdagen en op bid- en dankdag. In deze diensten staat de woordverkondiging tezamen met de lofzang en aanbidding centraal. Het doel is alle gemeenteleden zich bemoedigd te doen voelen binnen deze erediensten.

Voor de kinderen en de jeugd organiseren wij aansprekende diensten op hun eigen niveau. Daarenboven streven wij naar betrokkenheid van de kinderen bij de erediensten in de kerk. Er is veel inbreng vanuit de gemeente mogelijk binnen de erediensten. De inrichting van de erediensten verloopt volgens een door de kerkenraad, binnen de kerkorde, vastgestelde liturgie.

Speerpunt 2. Kerkenraad

De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters, bespreekt de lopende zaken van de gemeente. In de kerkenraadsvergaderingen ontstaat zodoende betrokkenheid bij de gemeente en met elkaar. We steken echter soms te veel tijd en energie in zaken die er betrekkelijk weinig toe doen. De kerkenraad wint aan kracht en eenheid als zij zich meer concentreert op de zaken waar het om gaat: de navolging van Christus. De kerkenraad neemt daarom het initiatief bij het bespreken en toepasbaar maken van het missionstatement. De kerkenraad toetst de prediking en alle andere activiteiten samen met de gemeente aan het missionstatement. Dit proces kan bijdragen aan een diepere onderlinge verbondenheid die op zijn beurt de gemeente positief kan beïnvloeden. Ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben verschillende verantwoordelijkheden in deze, maar moeten elkaar aanvullen, aanspreken en ondersteunen om een sterke teamspirit te ontwikkelen.

Speerpunt 3. Jeugdwerk

Gelukkig hebben we in onze gemeente een groep kinderen en jongeren die mee doet. Er wordt veel in het jeugdwerk geïnvesteerd. Het belang van het jeugdwerk zal in de toekomst nog groter worden. Kinderen en jongeren leren op de school steeds minder over de basisbeginselen van het christelijk geloof. Het is daarom tijd om te gaan denken aan een hervorming van het jeugd- en jongerenwerk. Er zal een gezamenlijk leerplan moeten komen voor de gemeenteleden van 4 tot en met 18 jaar. Daarbij is een intensievere samenwerking tussen clubs, catechese, jeugddienstcommissie, etc. nodig. We moeten bovendien zoeken naar mogelijkheden om de band tussen de jeugdactiviteiten en de erediensten te vergroten. Daarbij moeten ook de jeugddiensten betrokken worden.

Een belangrijk begin voor de benadering van de jongeren is onze luisterhouding. Vaak ontstaat het gevoel dat we kinderen en jongeren dingen in de mond leggen, die bij onszelf vandaan komen. We hebben zelf moeite met bepaalde vormen en zeggen dan dat het de jongeren niet aanspreekt. Belangrijk is om achter de vragen van onze jongeren hun echte vragen te horen. Die vragen betreffen meestal de inhoud van het geloof: wat maakt het uit of ik wel/niet geloof? Jongeren zoeken daarnaast voorbeelden van echt geloof, identificatiefiguren. Als we met onze jongeren over de uiterlijke vormen blijven spreken, worden ze hooguit toehoorders van de gemeente terwijl we juist leden nodig hebben. Met onze kinderen en jongeren zullen we zoeken naar de weg van Christus in het leven van alledag.

Speerpunt 4. Het geloofsgesprek

Bij de huisbezoeken en huiskringen vinden geloofsgesprekken plaats.

Ook is er binnen de gemeente ruimte voor kennisoverdracht, zoals tijdens het Leerhuis en gemeenteavonden georganiseerd door de commissie Kerk & Israël.

Dat spreken over het geloof draagt bij aan de opbouw van het persoonlijk geloof. We leren in dat gesprek onder woorden brengen wat we nu eigenlijk geloven.

Ons geloof en onze hoop, maar ook onze twijfels en onzekerheden, hebben een plaats in dat geloofsgesprek. Het gebed voor en met elkaar is daarbij van groot belang. Een goed geloofsgesprek vereist een sfeer van veiligheid en vertrouwen. We gaan dat gesprek niet beoordelend maar biddend aan. Bij het geloofsgesprek maken we ruimte voor elkaar; we erkennen dat niet iedereen op dezelfde wijze betrokken is bij God en de gemeente; de ander in een andere fase op de geloofsweg kan zijn; en een ieder met zijn eigen unieke vragen te maken kan hebben. Het geloofsgesprek vereist zorgvuldigheid en openheid.

De gemeente doet er goed aan zich in alle verbanden te trainen in dat geloofsgesprek. Ons geloof wordt mede opgebouwd door het gesprek met de broeder en de zuster. Het onderlinge gesprek helpt ons bovendien om naar buiten toe het geloof ter sprake te brengen. Wanneer we binnen de gemeente niet spreken over de betekenis van het evangelie, wordt het wel heel moeilijk om er buiten de kerk van te getuigen.

Speerpunt 5. Het getuigenis

In deze overwegingen kan de missionaire taak van de gemeente niet onvermeld blijven. Hoe dieper wijzelf overtuigd zijn van de waarde van het evangelie, hoe dieper ons verlangen het evangelie door te willen geven aan anderen. Nu is de tijd van grote evangelisatiecampagnes en van de christelijke pamfletjes voorbij. We zullen op zoek moeten naar mogelijkheden die bij onze tijd passen om het evangelie uit te dragen.

Het missionair zijn begint met voorbede maar blijft daar niet in hangen. Misschien laat het echte missionair zijn zich in onze tijd niet meer in een activiteit of programma vangen. De 'toevallige' ontmoetingen in de echte wereld en in de 'virtual reality' bieden niet zelden de beste mogelijkheden. Het is goed om bij de missionaire activiteiten van de gemeente de lijfspreuk van een bekende evangelist in het achterhoofd te houden: "*the church has no testimony, she is the testimony*". Als missionaire check voor onze kerkelijke activiteiten moeten we ons geregeld de vraag stellen: is dit alles (kerkdienst, bloemen van de zondag, concert, rock solid, praiseband, ouderenmiddag, etc.) toegankelijk voor degenen in ons dorp die niet in ons ledenbestand zitten? In het getuigen zit een belangrijk diaconaal aspect. Niet alleen in woorden willen wij als kerk getuigen, maar ook in daden.

Jaarthema

Om meer binding en samenhang tussen alle groepen en geledingen binnen onze gemeente te realiseren, wordt er elk jaar een thema gekozen dat in alle geledingen en groepen binnen onze gemeente een leidraad kan bieden voor het komend jaar. Ook wordt er binnen de erediensten en het leerhuis aandacht aan geschonken. Als afsluiting wordt het thema op een gemeentevond besproken.

Suggesties voor jaarthema's

Meer dan een mening!

Het christelijk geloof wordt binnen en buiten de kerk niet zelden gezien als een mening. Naast onze mening staan andere meningen, die als even waar worden gezien. De claim dat het christelijk geloof *de* waarheid is klinkt voor velen nogal pretentief. Kunnen we als gemeente en gelovigen weg komen uit deze sfeer van denken? Het geloof is immers meer dan een inwisselbare mening, het is een overtuiging die zichtbaar wordt in onze "way of life".

Wat betekent de kerk voor de wereld?

De kerk heeft altijd veel betekend voor de wereld. Waar het evangelie kwam, volgden onderwijs, medische zorg, ontwikkeling, etc. Onze hele cultuur is nog gestempeld door de zegeningen, die in het kielzog van het evangelie meekwamen. Ook nu heeft de gemeente een roeping in de wereld. Wat kunnen wij in Loosdrecht betekenen voor onze naaste? Aan welke zaken en mensen kunnen wij wat bijdragen?

De vaste grond

Het christelijk geloof heeft een fundament. Er is een aantal 'waarheden' dat niet is op te geven. Niet zelden is er discussie en verwarring waar het nu werkelijk op aan komt. Het is niet onbelangrijk duidelijk te hebben wat de hoofdzaken en de bijzaken zijn in het geloof. Een helder zicht op de kern van het geloof is ook onmisbaar in het getuigenis van de kerk naar buiten. Een gemeente die niet weet wat ze gelooft, zal weinig uitstraling hebben.

Het gesprek

In de zondagse erediensten en in onze persoonlijke omgang met God is het gesprek tussen God en mens cruciaal. God zelf houdt via zijn Woord dit gesprek gaande. In dit gesprek met God moeten we ons voortdurend trainen. Het helpt namelijk om ook op een dieper niveau met elkaar en de naaste te spreken. Het geloofsgesprek in de gemeente moet het huis-tuin-keuken gesprek overstijgen. Wanneer we ons in de gemeente oefenen in het geloofsgesprek zullen we ook meer vrijmoedigheid vinden om te spreken met hen die niet geloven.

Navolging

Jezus heeft zijn leerlingen en daarmee zijn gemeente opgeroepen tot navolging. Jezus is meer dan alleen een goed voorbeeld. Hij is ook een voorbeeld voor een waarachtig leven. Wat is navolging in de praktijk van het leven? Hoe geven we hier concreet gestalte aan in de omgang met de naaste, in onze omgang met welvaart, in de vragen rond geld en seksualiteit?

Het werk van de Heilige Geest

De gemeente leeft uit de kracht van de Heilige Geest. Het is de Geest die de gemeente en gemeenteleden bezielt. Toch kunnen we het gevoel hebben dat de Geest maar mondjesmaat werkt. Er zijn immers ook andere geesten en krachten die ons beïnvloeden. Hoe kunnen wij de Geest onderscheiden van andere geesten? Kunnen we een klimaat scheppen dat de groei van de gaven en vruchten van de Geest bevordert?

De jaarthema's die in bovenstaand overzicht worden opgesomd, zijn bedoeld als suggestie.

De kerkenraad en de gemeente kunnen thema's wijzigen en toevoegen als daar aanleiding voor is.